

OVERLIJDEN



Op vrijdag 5 februari j.l. is **Al de Liège**, St. Dyonisiusweg 10, 6286 CC Nijswiller, in de leeftijd van 67 jaar overleden.

De crematie van Al heeft op 15 februari in besloten kring plaatsgevonden.

Wij wensen zijn echtgenote Bertie, zoon Ben en overige familieleden heel veel sterkte toe.

“Als je leeft in de harten die je achterlaat, sterf je niet”

HET PAROCHIESECRETARIAAT in Eys is geopend op maandag van 9.00 uur tot 12.00 uur en op donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur, tel. 043-4511243. Het E-mail adres van de pastorie: h.agatha.eys@hetnet.nl

H. COMMUNIE AAN HUIS: Parochianen die de behoefte hebben om een keer per maand de communie aan huis te ontvangen kunnen dit kenbaar maken aan Michel Pricken, Vossenstraat 9, Nijswiller, tel. 043-4512373 of b.g.g. het parochiesecretariaat in Eys, tel. 043-4511243.

MISINTENTIES kunt u opgeven bij familie Klerks, Ireneweg 24, tel. 4512206, bij de kerkmeester in de sacristie na de H.Mis of in een enveloppe onder vermelding van naam en adres in het offerblok achter in de kerk. Misintenties graag drie weken van te voren opgeven in verband met vermelding in de weekbladen.

MEDEDELINGEN voor het parochieblad en de website kunnen worden ingeleverd in de sacristie:

- bij de kerkmeester;
- bij mevr. L. Jongkamp, Ireneweg 10 Nijswiller (043-4512382) of
- per. E-mail: st.dionysius-nijswiller@ziggo.nl

WEBSITE: Nieuws over uw parochie is voorts te lezen op de website van de parochie op de link: <https://dionysius-nijswiller.nl/>

BANKRELATIE: RABO-BANK:
IBAN: NL18 RABO 0132 2925 99 t.n.v. R.K. Parochie H. Dionysius.



CONTACTBLAD

Parochie H. Dionysius
Nijswiller



MAART 2021

Goede God,
er zijn veel dingen die mij bezig houden
in mijn gezin, op mijn werk
en in de wereld waarin ik leef.
Vaak maak ik mij druk om zaken
die er eigenlijk niet zo toe doen.
Meestal gaat het dan om dingen,
die – strikt genomen –
alleen voor mijzelf van belang zijn.
Dan heb ik te weinig oog
voor wat mensen om mij heen
werkelijk nodig hebben.
Op deze dag van vasten en bezinning
wil ik mij meer dan anders concentreren
op wat echt van waarde is:
alles wat klein en weerloos is,
alle mensen die – vaak onuitgesproken –
erom vragen behoed te worden,
iedereen die verlegen zit
om een vriendelijk gebaar,
een bemoedigend woord.
Daarom vraag ik u, goede God,
mij vandaag uw genade te verlenen,
zodat ik beter zicht krijg
op wat er werkelijk toe doet.
Amen.

BERICHT AAN JONGEREN VAN CLUSTER MORGENSTER



Hallo jongeren van onze parochies,

de landelijke berichten over de gemoedstoestand van menige jongere in ons land maken ons niet vrolijk. Er wordt melding gemaakt van depressiviteit, eenzaamheid, onzekerheid en van gebrek aan toekomstperspectief. Ze zeggen dat jullie, jongeren, momenteel de ‘normale’ mo-

gelijkheden missen om elkaar te ontmoeten en aan elkaar te ontdekken wie jullie zijn.

Mijn vraag: Is dat ook zo bij ons in het Heuvelland? Hier heb je immers nog altijd de ruimte van de mooie natuur. Onze dorpen zijn overzichtelijk vergeleken met de stad. De meeste mensen kennen elkaar. We hebben onze kameraadschap binnen de verengingen. Oog daarvoor kan ons helpen.

Tot aan de coronatijd waren onze mogelijkheden bijna onbeperkt. Dat is nu anders. We komen aandacht tekort en kunnen ons eenzaam voelen. Maar daarin ben je niet de enige. Als die eenzamen elkaar eens zouden ‘opzoeken’. Stuur een mail, neem de telefoon, gebruik whatsapp of facebook/face-time, twitter, herontdek de brief als mogelijkheid je ervaringen met elkaar te delen, houd een dagboek bij, leef bewust met wat je blij maakt, luister naar je geliefde muziek, beweeg, zorg ervoor dat je fit blijft.

Wat ook goed werkt is op een of andere manier aandacht te besteden aan iemand van wie je weet, dat hij of zij eenzaam is, bejaard, de drempel van zijn huis niet overkomt. Je zult er innerlijk een tevreden gevoel aan overhouden. Dat helpt dan weer om de beperkingen van het coronavirus vol te houden.

Laat je niet hangen. Zet als het even kan zelf stappen en vraag als het nodig is hulp aan iemand van wie je op aan kunt. Vanaf Aswoensdag jongstleden, 17 februari zijn we op weg naar Pasen, dag van opstanding, dag van leven en ontmoeting na tegenslag en teleurstelling, dag van hoop en voorbeeld. Ook wij kunnen elkaar helpen ‘op te staan’ ook in coronatijd.

Ik wens jullie goede moed en vertrouwen in jezelf en je mogelijkheden.

Pastoor A. Reijnen.

AAN DE RECHTERHAND

In verschillende culturen speelt de symboliek van rechts en links een belangrijke rol. Links betekent ongunstig, minderwaardig of slecht. Rechts betekent het tegendeel.

Nog niet zo lang geleden moesten kinderen met hun rechterhand leren schrijven en bij begroetingen leren we ze nog steeds hun rechterhandje te geven.

Bijbelse gegevens volgen een oude symboliek die ook in de christelijke kunst voorkomt. De positie van personen moeten we zien vanuit de voorstelling.

De kruisiging van Jezus werd vanaf de vierde eeuw te midden van twee misdadigers weergegeven. De ‘goede’ moordenaar werd rechts van Christus afgebeeld. Hem betrof het woord van Christus: ‘Heden zul je met mij zijn in het paradijs..’ In de middeleeuwen plaatsen kunstenaars vaak Maria en Johannes afzonderlijk onder het kruis. Maria werd als voornaamste persoon rechts en Johannes links voorgesteld.

Ook in voorstellingen van het kerstgebeuren en van de heilige Familie wordt Maria gewoonlijk rechts afgebeeld.

Wanneer Christus het laatste oordeel zal uitspreken, gaat hij volgens het evangelie van Matteüs als een herder de schapen aan zijn rechter-, maar de bokken aan zijn linkerhand plaatsen. De schapen zullen als rechtvaardigen het eeuwig leven binnengaan, maar de bokken wacht de verdoemenis.

In zijn preek na het pinkstergebeuren zegt Petrus over Christus: ‘Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand (Hand. 2,33)’. We vinden dit terug in de oude geloofsbelijdenis: ‘die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige vader.’ De zitplaats aan de rechterhand betekent de ereplaats. Maar ze betekent meer. Volgens de brief van Paulus aan de Efeziërs (1,20-23) ontvangt Christus, omdat Hij is gezeten aan Gods rechterhand, goddelijk gezag en macht over wereld en kerk.

Zo heeft de oude symboliek van rechts en links in veel christelijke teksten en voorstellingen haar neerslag gekregen.

Toon Brekelmans,
Kerkhistoricus.

AGENDA VOOR DE MAAND MAART 2021

Zaterdag 6 maart 2021 19.00 uur - 3e zondag van de veertigdagentijd

Lezingen uit: Exodus 20, 1-17 en Johannes 2, 13-25.

Met medewerking van organist Ton Notermans.

Intentie: Voor het welzijn van onze parochie.

Zaterdag 13 maart 2021 19.00 uur - 4e zondag van de veertigdagentijd

Lezingen uit: 2 Kronieken, 36, 14-16. 19-23 en Johannes 3, 14-21.

Met medewerking van organist Ton Notermans.

Intentie:

Jaardienst voor Annette Elizabeth Kanters - Koteris.

Zaterdag 20 maart 2021 19.00 uur - 5e zondag van de veertigdagentijd

Lezingen uit: Jeremia 31, 31-34 en Johannes 12, 20-33.

Met medewerking van organist Ton Notermans.

Intenties:

Gestichte jaardienst voor familie Bröcheler - Seroo en Tina.

Gestichte jaardienst voor familie Bröcheler - Vliegen.

Voor Ria Schoonbrood - Horbach. (Br. Vossenstraat/Op D'r Welsch).

Voor Joep Debije.

Zaterdag 27 maart 2021 19.00 uur - Palmzondag

Lezingen uit: Jesaja 50, 4-7 en Marcus 11, 1-10 of Johannes 12, 12-16.

Met medewerking van organist Ton Notermans.

Intenties:

Voor Sjeng Lukassen. (Br. Ireneweg).

Als gestichte jaardienst voor ouders Weijenberg - Bröcheler en overleden kinderen.

Als gestichte jaardienst voor Harry en Emilie Weijenberg - Hautvast.

BERICHT AAN JONGEREN VAN CLUSTER MORGENSTER

Het bericht aan jongeren in het cluster Morgenster is nu ook als videoboodschap te zien op ons YouTube-kanaal "St. Dionysius-Nijswiller", met als titel 'jongeren op weg naar Pasen'.

De tekst hiervan is ook te lezen op onze website <https://dionysius-nijswiller.nl/> en elders in dit parochieblad.



VASTENACTIE

VASTENACTIE PAKT DE DRAAD WEER OP

‘Een beter leven dankzij goed onderwijs’, was de slogan van Vastenactie in 2020. Toen kwam corona en viel de campagne min of meer in het water. Dit jaar pakt Vastenactie de draad weer op waar die vorig jaar is blijven liggen. Opnieuw staat goed onderwijs centraal in de campagne, die op Aswoensdag (17 februari) begon en tot Pasen duurt.

Anders dan in voorgaande jaren zal de missiegroep Nijswiller (M.O.V.) vanwege de coronamaatregelen dit jaar géén huis-aan-huiscollecte doen.

U bent van harte uitgenodigd om deze projecten mee te ondersteunen met uw bijdrage aan Vastenactie waartoe gedurende de vasten in onze Dionysiuskerk een collectebus is geplaatst. Giften zijn ook welkom op rekeningnummer: NL21 INGB 0003 000 046 t.n.v. Missiesecretariaat Bisdom Roermond.

ZIJN ALS EEN KIND

Als een kind in welke tijd of cultuur men ook leeft, één ding hebben we allemaal gemeen: onze kinderen hebben een bijzondere plek in ons leven. In de Bijbel nemen zij eveneens een bijzondere plek in: nageslacht wordt gezien als rijkdom, als zegen van God. Deze zegen komt met de verantwoordelijkheid om het geloof door te geven. Maar ook in theologisch opzicht wordt er over ‘zijn als een kind’ gesproken: vertrouwen hebben en niet-berekenend zijn in je manier van doen. Wij zijn bovendien allen kinderen van God en dus broeders en zusters van elkaar en dragen wij ook de zorg voor elkaar(s kinderen). Des te schrijnender is het als juist de jongsten en meest kwetsbaren van ons gebrek moeten lijden. Mogen wij als kinderen van God naar hen blijven omzien.

NIET ‘MIJN’, MAAR ‘ONZE’ VADER

Almachtige God, maak dat niemand van ons zijn eigen voordeel zoekt ten koste van het geluk van zijn naaste. Laat ons alle haat uitbannen en alle vormen van tweedracht, om samen te leven als waarachtige kinderen van God. Kinderen die volledig eensgezind niet ‘mijn Vader’ maar ‘onze Vader’ zeggen.

Uit een gebed van Maarten Luther

VASTENBOODSCHAP 2021

Broeders en zusters in Christus,

In de 14e eeuw heerste de pest. Als tijdens een uitbraak een schip in Italië wilde afmeren, moest het eerst een tijd voor de kust blijven liggen om zeker te weten dat de bemanning de besmettelijke en dodelijke ziekte niet onder de leden had. Die periode duurde 40 dagen. Daarvan komt het woord quarantaine: 'quarante giorni': een tijd van afzondering van veertig dagen was nodig om te weten dat mensen gezond waren.

Quarantaine was er ook voor Noach en zijn familie in de eerste lezing: zij hebben net een zondvloed overleefd. Veertig dagen regende het en dobberde Noach stuurloos rond in de ark. Hij leefde zonder vaste grond onder de voeten. Aardse zekerheden waren verdwenen en het leven werd van buitenaf bedreigd. Noach moest in quarantaine voordat hij weer vaste grond onder de voeten kreeg. Na die veertig dagen van onzekerheid klaarde de lucht weer op en kreeg hij – in het teken van de regenboog – opnieuw verbinding met God.

In het evangelie gaat Jezus ook in quarantaine. Veertig dagen verbleef Hij in de woestijn. Dat verblijf daar was overigens niet zijn eigen keuze: Hij werd er naartoe gedreven. Hij moest wel, er was geen keuze. Over die periode staat geschreven: 'Hij verbleef bij de wilde dieren en de engelen bewezen hem hun diensten.'

Die woorden heeft Marcus daar niet zomaar geschreven. De woestijn confronteert Jezus met twee krachten die in ieder mensenleven voorkomen: krachten die de natuur ons geeft en krachten die we van Gods genade krijgen. De woestijn van het leven brengt de wilde dieren dichtbij. In ieder van ons leven dierlijke krachten: we hebben allemaal natuurlijke driften in ons. We maken immers deel uit van de natuur. Het is de oerdrift om zelf te overleven, om de eigen soort te laten voortbestaan.

Het zijn krachten die in wezen goed zijn. Maar we kunnen ook verleid worden om die oerdriften verkeerd te gebruiken. Ongetemd kunnen ze tot kwaad leiden. Om er een paar te noemen: onze oerkrachten kunnen gemakkelijk ontaarden in hebzucht, egoïsme, heerszucht, machtsmisbruik en geweld. Er zijn allerlei verleidingen tot kwaad die ons heil van binnenuit bedreigen.

Enkele weken nadat we ons verbaasden over de rebellen die in Amerika het Capitool binnendrongen, braken er – als vanuit het niets – ook bij ons rellen uit. In rustig ogende steden en stadjes staken vernielzucht en plundering ineens de kop op. Er werden vernielingen gepleegd door vooral jonge mensen, die korte tijd hun verstand totaal verloren leken te hebben. Redeloos gedrag, zoals van een wild dier, kan zich meester maken van mensen.

Lees verder >>>

VASTENBOODSCHAP 2021 (VERVOLG)

Jezus verbleef bij de wilde dieren: hij liep niet weg voor de krachten die het menszijn in zich draagt en zag ze onder ogen. Maar hij liet zich er niet door meeslepen of verscheuren, zoals bij mensen soms wel gebeurt als ze in hun leven de woestijn ervaren.

In één adem zegt Marcus dan: 'Er kwamen ook engelen die Hem hun diensten bewezen.' Ontvankelijk kunnen zijn voor engelen – dat wil zeggen: voor wat van Godswege tot ons komt – hoort net zo goed bij de mens. Meer dan alleen dierlijke wezens zijn we ook geestelijke wezens. Het goede dat we doen, komt minder in de publiciteit dan het kwade. Maar dat wil niet zeggen dat het er niet is. Ook en juist in dit laatste jaar zien we belangeloze daden van medemenselijkheid en nabijheid en ervaren veel mensen midden in de pandemie dat bidden kracht geeft. Het zijn tekenen dat wij ook in onze woestijndagen dichter bij God kunnen komen, dat juist in quarantaine Gods engelen hun diensten bewijzen.

Noach kreeg de opdracht de ark in te gaan, Jezus werd de woestijn in gedreven en ook wij hadden afgelopen jaar niet zo heel veel te kiezen. Wij kregen een zondvloed van maatregelen over ons heen, die ons in een woestijn bracht van gesloten scholen, winkels en restaurants en soms van gedwongen quarantaine na een positieve test.

We kwamen in een woestijn met veel alléén-zijn. En we zijn er nog niet uit. Menselijke ontmoeting staat nog steeds op rantsoen en afstand.

Die verlatenheid van de woestijn brengt het menszijn terug naar de essentie. Ze confronteert ons met onszelf, met onze driften, maar ook met onze vrijheid om Gods genade te ontvangen. We mogen nieuw ervaren dat we meer zijn dan alleen mensenkinderen die leven vanuit natuurlijke krachten. We zijn ook Gods kinderen, die Zijn kracht in ons leven mogen ervaren. Menszijn betekent beide zijden accepteren: niet doen alsof we alleen maar van deze aarde zijn en dus voor elke drift door de knieën gaan, maar ons ook openen voor wat Gods genade ons geeft en zo een beetje hemel op aarde brengen.

Noach krijgt na zijn quarantaine de opdracht van God om nieuw leven op aarde te brengen; Jezus gaat in quarantaine en zal van daaruit zijn dienstwerk tot in het eeuwig leven gaan vervullen. Wij beleven onze veertigdagentijd, onze quarantaine: opdat ook wij door de zondvloed in ons leven en door de woestijn van ons bestaan tot het nieuwe leven van Pasen mogen komen.

Een goede, gezegende veertigdagentijd gewenst aan u allen!

Roermond, eerste zondag van de 40-dagentijd 2021

† Harrie Smeets, bisschop van Roermond