

WEGKRUISENTOCHT GOEDE VRIJDAG 15 APRIL



Deze start Goede Vrijdag om 19.00 uur vanuit de kerk in Eys; bij elk van de 14 wegkruisen is er een korte overweging. Door de Schola Cantorum zal tijdens de overweging in de kerk van Wahlwiller gezongen worden. In de kantine bij het voetbalveld van Nijswiller wordt er een korte pauze gehouden. In de kerk van Nijswiller zullen enkele leden van het Kerkelijk Zangkoor St Cecilia zingen.

De route is als volgt: Start kerk Eys-Kruis pastorie Wezelderweg- Kruispunt Wezelderweg/Zwarte Brugweg- KruisTaandel-Kruispunt Hoebigerweg/ Kelderweg-Kruispunt op de Kamp/Nyswillerpad-Kruis Karstraat-Kruis Botterweck-Kerk Wahlwiller-Kruis voor boerderij Lanteern Wahlwiller-Kerk Nijswiller- Pauze in Nijswiller in kantine voetbalterrein (ca. 21.00 uur)- Kruis voor boerderij Huynen Nyswiller-Kruis driesprong-Kruispunt bij eik Karstraat-Kerk Eys.

Er zal onder alle weersomstandigheden worden vertrokken !!

HET PAROCHIESECRETARIAAT in Eys is geopend op maandag van 9.00 uur tot 12.00 uur en op donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur, tel. 043-4511243. Het E-mail adres van de pastorie: h.agatha.eyes@hetnet.nl

H. COMMUNIE AAN HUIS: Parochianen die de behoefte hebben om een keer per maand de communie aan huis te ontvangen kunnen dit kenbaar maken aan Michel Pricken, Vossenstraat 9, Nijswiller, tel. 043-4512373 of b.g.g. het parochiesecretariaat in Eys, tel. 043-4511243.

MISINTENTIES kunt u opgeven bij familie Klerks, Ireneweg 24, tel. 4512206, bij de kerkmeester in de sacristie na de H.Mis of in een enveloppe onder vermelding van naam en adres in het offerblok achter in de kerk. Misintenties graag drie weken van te voren opgeven in verband met vermelding in de weekbladen.

MEDEDELINGEN voor het parochieblad en de website kunnen worden ingeleverd bij de kerkmeester in de sacristie of bij mevr. L. Jongkamp, Ireneweg 10 Nijswiller (043-4512382) of per E-mail: st.dionysius-nijswiller@ziggo.nl

WEBSITE van de parochie:
<https://dionysius-nijswiller.nl/>

BANKRELATIE: RABO-BANK:
IBAN: NL18 RABO 0132 2925 99 t.n.v. R.K.
Parochie H. Dionysius.



CONTACTBLAD

Parochie H. Dionysius
Nyswiller

April 2022



GEBED VOOR OEKRARINE

God,
met lege handen sta ik voor U.
Onmachtig ook,
nu het ene land het andere binnenvalt.
Mijn longen zitten vol lucht om woorden te schreeuwen,
maar mijn mond kan alleen het woord vrede vormen.
Met lege handen sta ik hier voor U.
Zend uw Geest van Wijsheid:
dat zij het inzicht geeft aan hen
die dit geweld kunnen stoppen.
Zend uw Geest van Kracht:
dat zij hen die beslissingen kunnen nemen,
de moed geeft de vredesweg te kiezen.
Zend uw Geest van Barmhartigheid:
dat mensen elkaar als mens kunnen blijven zien,
en met barmhartigheid blijven behandelen,
dat angst, woede en haat niet de raadgevers zijn.

God,
zend uw Geest van Troost:
dat zij aan iedereen uw ontferming mag laten voelen
die geraakt wordt door de oorlog en het geweld.

God,
dat vraag ik U.
Amen.

(Bron: www.katholiek.nl/)

NEDERLANDSE BISSCHOPPEN: VLUCHTELINGEN MOGEN EEN BEROEP OP ONS DOEN



Dagelijks komen er nieuwe vluchtelingen uit Oekraïne Nederland binnen. Er is een grote bereidheid om hen te helpen. Veel vrijwilligers nemen initiatieven om hen in de plaatselijke gemeenschap te verwelkomen. Ook vanuit parochies zijn er activiteiten om onderdak te bieden aan vluchtelingen. De Nederlandse R.-K. bisschoppen zijn dankbaar voor deze inzet en schrijven in een pastorale brief aan de parochies: ‘vluchtelingen mogen een beroep op ons doen.’

‘Christus laat ons zien wat broederlijke en zusterlijke liefde is en roept ons op vluchtelingen in die geest te ontvangen. Laten we die uitdaging met vertrouwen en in geloof en gebed aangaan’, schrijven de bisschoppen. Zij noemen het een ‘groot onrecht’ wat de vluchtelingen overkomt en zeggen dat er een zware verantwoordelijkheid rust op de internationale gemeenschap om de vrede en de mondiale gerechtigheid te herstellen en te handhaven. Ook uiten zij hun ‘grote waardering voor de inzet van velen binnen en buiten onze geloofsgemeenschap, beroepskrachten en vrijwilligers, die zich inspinnen voor een menswaardige opvang van mensen in nood uit Oekraïne.’

Persoonlijke ontmoeting

Ook herinneren de bisschoppen aan de herhaalde oproep van paus Franciscus, namelijk om de vluchtelingen persoonlijk te ontmoeten. ‘Veel vluchtelingen komen uit een oorlogsgebied, zijn gescheiden van hun familie, en dragen ervaringen van geweld en verschrikkingen met zich mee. Laat weten dat wij om hen geven door een luisterend oor en onze aandacht en onze daadwerkelijke bereidheid om hen bij te staan. Zij mogen een beroep op ons doen.’

De bisschoppen vragen om in gebed verenigd te blijven voor de vrede in Oekraïne en in heel de wereld. ‘We bidden met u om een einde van de oorlog, dat vluchtelingen uiteindelijk weer veilig naar huis terug kunnen keren. Denken wij hier ook aan alle soldaten die de strijd ingestuurd zijn. Moge God spoedig de ware en blijvende vrede schenken, op voorspraak van Maria, Koningin van de vrede.’

Lees de complete brief van de bisschoppen op <https://www.rkkerk.nl/>

GELOOF NIET ONMIDDELIJK ALLES WAT EN ZOALS HET IN DE KRANT STAAT..... maar verdiep je, als je kunt, in de bron van het nieuws.



Donderdagmorgen op het (radio)nieuws de mededeling, dat *er in Nederland voor her eerst meer ongelovigen zijn dan gelovigen*, verwijzend naar een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau ‘Buiten kerk en moskee’. Het is een rapport over atheïsten, agnosten en spirituelen.

‘Atheïsten’ ontkennen dat er een God bestaat. ‘Agnosten’ zeggen dat men niet kan ‘weten’ of er een God bestaat. ‘Spirituelen’ zijn bezig met hun eigen innerlijke groei op basis van menselijke waarden los van binding aan een godsdienst. Die donderdag 24 maart kopt ‘De Limburger’: ‘De meerderheid in Nederland ongelovig’. Pater Henk Erinkveld merkt tijdens ons gesprek aan het ontbijt op: ‘ook wij, christenen, ‘weten’ niet zéker dat God bestaat. ‘Weten’, vul ik aan, in ze zin waarop we dat in ons dagelijks leven verstaan als we proberen de werkelijkheid waarin we leven te verklaren en in de greep te krijgen.

Diezelfde morgen breng ik het onderwerp ter sprake bij een aantal mensen in de pastorie: ‘*Weten wij, christenen . zeker dat God bestaat?* Het gesprek levert op dat we dat niet ‘weten’ in de zin zoals hierboven omschreven, maar dat we in God geloven, in de zin van onszelf aan God (bron van ons leven) toevertrouwen (in de hoop en verwachting dat we in goede handen zijn en goed terecht komen). *In zekere zin zijn wij ‘als gelovigen’ dus ook ‘niet-weters’ (agnosten), maar gelovigen.*

Al eeuwen geleden wijst Paulus van Tarsus, nadat hij in Jezus Christus als openbaring van God is gaan geloven, op het onderscheid tussen weten en geloven. Niet de Wet en de werken, niet het weten, maar het geloof draagt ons leven. ‘Alleen de Geest van God is in staat God te kennen’ 1 Korintiërs 2, 11 b. Jezus Christus is ons in Godsnaam komen leren in God, hemelse Vader, te geloven en hoe we dat door de liefde zichtbaar kunnen maken. Zo horen geloof, hoop en liefde, met de laatste als voornaamste, bij elkaar. Wellicht zijn een aantal niet-weters geloviger dan we weten.

A. Reijnen, emeritus-pastoor

WIE VREDE WIL BEREIDE DE OORLOG VOOR



Dit van de oude Romeinen adagium schoot mij te binnen toen we de laatste tijd geconfronteerd werden met de concentratie van Russische troepen aan de grens met Oekraïne en de reacties daarop van de westerse wereld en van de Oekraïne zelf.

-- Inmiddels heeft Rusland het democratische Oekraïne overvallen en is er oorlog --

De kranten staan er vol van, heel wat mensen voelen zich ongemakkelijk, vooral omdat ze/we er geen greep op hebben, ook niet weten wat nu waar of niet waar is, ons de speelbal kunnen voelen van machten die doelen voor ogen hebben, die eerder op eigenbelang gericht zijn dan op vrede in de wereld.

Kijken we naar de menselijke geschiedenis, bv. de twee wereldoorlogen van de vorige eeuw; en kijken we opnieuw naar het Romeinse adagium dan kun je je afvragen of niet inderdaad waar is, dat landen die vrede willen wapens en troepen gereed houden om de vrede die ze zoeken te verdedigen en aanvalslustige regimes af te weren? Vrede, zou je zeggen, is meer dan de afwezigheid van oorlog.

Vrede houdt, denk ik, een leefklimaat in zich waarin iedere mens tot zijn/haar recht kan komen en zich ontplooien kan. Welke vrede kan onze menselijke wereld ons garanderen? Klaarblijkelijk is er in ons bestaan de mogelijkheid van vrede, maar ook van vijandigheid. Zou het niet zo zijn, dat er teveel in termen van 'macht' gedacht en gesproken wordt en te weinig in termen van welwillende goedheid, vergevingsgezindheid en liefde.

Is dat de weg die het Evangelie van Jezus Christus ons wijst, als Hij ons spreekt over 'de vrede die de wereld niet geven kan'? (Johannes 14, 27) of 'de vrede voor alle mensen die God liefheeft'? (Lucas 2, 14). En vallen we niet onder Gods liefde als we werkelijk zelf vrede-lievend zijn in onze eigen omgeving en breder?

A. Reijnen, emeritus-pastoor

HET RISICO VAN EEN SECULIER LAND TE ZIJN.....

met anno 2022 een in meerderheid 'ongelovige' bevolking. Ik put uit een artikel in de Verdieping-katern van Trouw van 24 maart j.l. over een gesprek met SCP-onderzoeker Willem Huijnk. Ik heb 'ongelovig' tussen aanhalingstekens gezet, omdat ik denk, dat er meer 'geloof' onder mensen is dan we denken, te beginnen met het geloof van kinderen in hun ouders, het geloof van geliefden en vrienden en vriendinnen in elkaar, terwijl ze niet 'zeker' zijn van elkaar. Ook dit geloof heeft, zoals het 'godsgeloof', te maken met een 'zich aan elkaar toevertrouwen'. Het rapport '*Buiten kerk en moskee*' wijst op een aantal *maatschappelijke gevolgen* van de secularisatie Ik noem ze achtereenvolgens:

1. een groeiende kloof tussen seculiere meerderheid en gelovige minderheid. Naar gelang de diepte van de kloof 'kan dat invloed hebben op processen van uitsluiting.
2. De mentale belasting van seculiere mensen wordt groter. 'Gelovige mensen krijgen vanuit hun religieuze instituut een godsdienstig kader aangereikt van waaruit ze de wereld kunnen begrijpen en dat zin geeft aan hun leven. Seculiere mensen hebben dat niet'. Ze moeten hun zingeving, zo ze die zoeken, zelf vorm geven'. Voor een aantal heeft het leven geen zin maar ze hebben wel zin in het leven. Anderen hebben moeite zin aan het leven te geven en 'dat kan een grotere belasting worden voor het individu, met problemen als burn-outs en depressiviteit, een risico voor deze mensen zelf maar ook voor de samenleving.
3. 'Een derde risico is, dat het vrijwilligerswerk onder druk komt te staan. Leden van kerken doen vaker vrijwilligerswerk dan atheïsten, agnosten en spirituelen. Gemeenschapszin is ook uitdrukkelijker in het vizier bij religieuze mensen.
4. Wat de steun aan de instandhouding van de gebouwen als kerken betreft ziet een groot gedeelte van de seculieren wel de waarde in van de gebouwen. Een kleine 10 % van de seculieren is 'cultuurchristen'
5. Er is samenhang tussen secularisatie en het hebben van progressieve ideeën zoals over homoseksualiteit en gender, maar niet per se. Ook het 'geloof' (AR) in vooruitgang en het onttoveren van de wereld is betrekkelijk.
6. Zonder godsdienstig kader met waarden en normen hebben seculieren meer persoonlijke vrijheid, eventueel meer geluk. 'Aan de andere kant moeten ze wel omgaan met hun ervaring van zinloosheid. Dat kan tot depressiviteit leiden. Huijnk spreekt van 'het vullen van een existentieel gat als mogelijk gevolg van secularisering'.

Mij dunkt dat het bovenstaande te denken geeft. We constateren al jaren, ook in onze dorpen, de afname van betrokkenheid op elkaar. Ook wij ondergaan bewust en onbewust de gevolgen van de secularisatie. Voor ons, christenen houdt ons Godsgeloof de uitdaging in 'de naaste lief te hebben als onszelf' en verantwoordelijkheid voor elkaar duurzaam op ons te nemen.

A. Reijnen, emeritus-pastoor

AGENDA VOOR DE MAAND APRIL

Zaterdag 2 april 2022 19.00 uur - 5de zondag van de veertigdagentijd

Lezingen uit Jesaja 43, 16-21 en Johannes 8, 1-11.

Intentie: Voor Piet Pijs. (Off).

Zaterdag 9 april 2022 19.00 uur - Palmzondag. Zegening van Palmtakken. Begin van de Goede Week.

Lezingen uit: Jesaja 50, 4-7 en Lucas 22, 14-23 of 23, 1-49.

Met medewerking van organist Ton Notermans

Intenties:

Voor ouders Huub Hornesch en Bertien Hornesch - Debije. (Vanw. Kinderen)

Gestichte jaardienst voor Frans Frijns.

Donderdag 14 april 2022 14.00 uur - Witte Donderdag

Boete en Eucharistieviering voor Ouderenvereniging. (Dagmis).

Lezingen uit: Jesaja 61, 1-3a + 6a + 8b-9 en Lucas 4, 16-21.

Intentie: Voor ouderenvereniging Wahl en Nijswiller.

Na afloop paasviering voor de ouderenvereniging in de aula van het voormalig Sophianum, ingang Hofstraat.

Vrijdag 15 april 2022 15.00 uur - Goede Vrijdag, kruisweg door lectoren

Lezingen uit: Jesaja 52, 13-53 en Johannes 18, 1-19, 42.

Zaterdag 16 april 2022 19.00 uur - Paaszaterdag - Stille Zaterdag (Paaswake) - Zegening van Paaskaars en het nieuwe water.

Lezingen uit: Handelingen 10, 34a + 37-43 en Johannes 20, 1-9 of Lucas 24, 1-12.

Deze viering wordt opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor St. Cecilia o.l.v. Erik Lemlijn.

Intentie: Voor hen die offerden.

Zondag 17 april 2022 09.30 uur - Paaszondag - Verrijzenis van de Heer (hoogfeest)

Lezingen uit: Handelingen 10, 34a + 37-43 en Johannes 20, 1-9 of Lucas 24, 1-12.

Intenties:

Voor Gerda Hagen - Debije.

Voor ouders Hubert Debije en Agnes Debije - Larik, overleden kinderen en Jan Lukassen.

Jaardienst voor ouders Hubert Schoonbrood en Catharina Schoonbrood - Lonissen. (Stg).

Jaardienst voor ouders A. Bröcheler - Smeets en overleden kinderen.

Voor ouders Herman Zinken en Lisa Zinken - Keijdenier.

Jaardienst voor ouders Johan Schoonbrood en Maria Schoonbrood - Lux.

Vervolg>>>

AGENDA VOOR DE MAAND APRIL (Vervolg)

Maandag 18 april 2022 - 2de paasdag géén mis

Zaterdag 23 april 2022 19.00 uur - 2e zondag van Pasen. Beloken Pasen

Lezingen uit: Handelingen 5, 12-16 en Johannes 20, 19-31.

Met medewerking van organist Ton Notermans

Intentie:

Jaardienst voor Jan Savelberg.

Zaterdag 30 april 2022 19.00 uur - 3e zondag van Pasen

Lezingen uit: Handelingen 5, 27b-32 + 40b-41 en Johannes 21, 1-19.

Met medewerking van organist Ton Notermans

Herdenking van oorlogsslachtoffers 1940 - 1945:

Hans Bertram 19 jarige leeftijd gesneuveld 12 augustus 1946 te Semarang / Java.

Hein Hamacher 36 jarige leeftijd gesneuveld 10 mei 1940 te Nijswiller.

Frans Huntjens 23 jarige leeftijd gesneuveld 10 mei 1940 te Nijswiller.

OVERLIJDEN

Van ons bisdom kregen wij het bericht dat op 16 maart 2022 emeritus-pastoor Jan Deckers op 86-jarige leeftijd te Beaxem is overleden.

Pastoor Deckers werd m.i.v. 1 mei 1984 benoemd tot pastoor van de parochies H. Dionysius te Nyswiller en H. Cunibertus te Wahlwiller. Met ingang van 15 juli 1991 werd hij benoemd tot pastoor van parochie H. Martinus te Linne.

De afscheidsviering zal in besloten kring plaatsvinden, waarna hij aansluitend gecremeerd wordt. De urn wordt t.z.t. bijgezet op het RK kerkhof in Heythuysen.



VASTENACTIE 2022: JE LAND IS JE LEVEN

De leden van de Stichting Missie Comité Eys, Nijswiller en Wahlwiller, zullen in de week vóór de Goede Week de vastenactiezakjes huis aan huis verspreiden. **In de Goede Week zullen deze zakjes met uw bijdrage worden opgehaald.**

Als u onverhoopt niet thuis wordt aangetroffen kunt u het Vastenactiezakje deponeren in het offerblok in de kerk of bezorgen bij mevr. Lydia Jongkamp, Ireneweg 10. Ook is het mogelijk een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL21 INGB 0003 0000 46 t.n.v. Vastenactie Roermond Missiesecretariaat o.v.v. Vastenactie. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.