

JE MOET HET MAAR WETEN: BELOKEN PASEN



De zondag na Pasen (7 april) wordt steeds bekender als de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Deze titel werd in 2000 door paus Johannes Paulus II aan deze dag toegekend. Maar oorspronkelijk heet de zondag na Pasen: Beloken Pasen. Dit is een beetje vreemd woord. Het komt van het werkwoord 'luiken' dat 'sluiten' betekent. Beloken Pasen is de dag

waarop het Paasfeest gesloten wordt. Dat klopt, want hoogfeesten zoals Pasen kennen een octaaf. Dat wil zeggen dat het feest acht dagen achter elkaar wordt gevierd. Wij kennen nu doorgaans alleen nog Eerste en Tweede Paasdag, maar in de liturgie is het nog steeds echt Pasen. Dat wordt afgesloten op Beloken Pasen. Overigens loopt de totale Paastijd nog even door: tot aan Pinksteren.

Bron: Persdienst Bisdom Roermond

HET PAROCHIESECRETARIAAT in Eys is geopend op maandag van 9.00 uur tot 12.00 uur en op donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur, tel. 043-4511243. Het E-mailadres van de pastorie: h.agatha.eyes@hetnet.nl

MISINTENTIES kunt u opgeven bij het secretariaat van cluster "Morgenster" op bovenstaand adres, E-mailadres en telefoonnummer. Misintenties graag drie weken van te voren opgeven in verband met vermelding in de weekbladen.

H. COMMUNIE AAN HUIS: Parochianen die de behoefte hebben om een keer per maand de communie aan huis te ontvangen kunnen dit kenbaar maken aan Michel Pricken, Vossenstraat 9, Nijswiller, tel. 043-4512373, b.g.g. het parochie-secretariaat in Eys, tel. 043-4511243 of Kapelaan Siju tel. 0618242777.

MEDEDELINGEN voor het parochieblad en de website kunnen worden ingeleverd bij de kerkmeester in de sacristie of bij mevr. L. Jongkamp, Ireneweg 10 Nijswiller (043-4512382) of per. E-mail: st.dionysius-nijswiller@ziggo.nl



WEBSITE van de parochie:
<https://dionysius-nijswiller.nl/>

BANKRELATIE: RABO-BANK:
IBAN: NL18 RABO 0132 2925 99 t.n.v. R.K.
Parochie H. Dionysius.

CONTACTBLAD

Parochie H. Dionysius

Nyswiller

April- Pasen 2024



Godsgeschenk in brood en wijn

*Rondom de tafel van de Heer
zetten wij ons samen neer,
bij zijn wonderlijke plannen
even blij en vreemd gespannen
als zijn vrienden in die zaal
van het laatste avondmaal.*

*Heer, wat hebt U in die nacht
toch voor teken uitgedacht
om uw trouw aan ons te tonen,
om bij ons te blijven wonen,
na uw menselijke dood,
in het goddelijke brood.*

*Wees weer bij ons net als toen,
kom dat wonder overdoen:
geef U weg aan al uw vrienden
als het grote onverdiende
Godsgeschenk in brood en wijn,
waarom wij hier samen zijn.*



Michel van der Plas

PROGRAMMA BEKEND: RELIEK HEILIGE BERNADETTE DOET 14 NEDERLANDSE KERKEN AAN



Een schrijn met een relik van de Heilige Bernadette Soubirous komt in april vanuit Lourdes naar Nederland en doet dan veertien bijzondere kerken en bedevaartplekken aan. De schrijn maakt tussen 1 en 28 april een rondgang door het hele land: van Maastricht tot Heiloo en van Hulst tot Bolsward. Het complete programma is nu bekend gemaakt.

Bernadette Soubirous (1844-1879) spreekt bij gelovige mensen zeer tot de verbeelding. Zij was het destijds 14-jarige meisje dat in 1858 in een grot in Lourdes in Zuid-Frankrijk achttien keer een verschijning van een ‘mooie

dame’ zag. De Kerk heeft later bepaald dat het niet anders kan dan dat zij Maria moet hebben gezien. Na de verschijningen ontwikkelde Lourdes zich tot een van de belangrijkste Mariabedevaartplaatsen ter wereld, die jaarlijks door miljoenen pelgrims wordt bezocht.

Vanuit Nederland gaan er elk jaar enkele duizenden mensen op bedevaart naar Lourdes. Velen van hen maken onderweg een tussenstop in Nevers in de Bourgognestreek, waar het lichaam van de Heilige Bernadette ligt opgebaard. Na de verschijningen trad zij in het klooster bij de Zusters van Liefde van Nevers. Tot aan haar overlijden in 1879 woonde ze in het Moederhuis van die congregatie in Nevers.

De rondgang begint op maandag 1 april (Tweede Paasdag) in Maastricht. Die ochtend is er een eucharistieviering in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek en aansluitend een processie met onder meer de relik van Bernadette door de binnenstad van Maastricht. ’s Middags is er een bidtocht met de relik naar de Lourdesgrot op de Sint-Pietersberg. Dit is de oudste Lourdesgrot van Nederland, die dit jaar haar 150-jarig bestaan viert. Op de laatste dag van het bezoek van de relik aan Nederland (zondag 28 april) is er een speciale dag voor gezinnen uit heel Nederland in Den Bosch, met onder meer een aangepaste viering in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch en een speurtocht langs personages die met Lourdes en Bernadette te maken hebben.

Kijk voor het volledige programma van de rondgang door heel Nederland op de speciale Nederlandstalige website die het Heiligdom in Lourdes maakt voor het bezoek van de relik aan Nederland: <https://www.missionsndlourdes.com/nl/>

AGENDA

Zaterdag 30 maart 19.00 uur - Paaszaterdag / Stille Zaterdag - Paaswake.

Lezingen uit Genesis 1; Exodus 14; Jesaja 55 en Marcus 16,1-8
Voorganger Kapelaan Siju.

Deze mis wordt opgeluisterd door Zangkoor St. Cecilia o.l.v. Eric Lemlijn.

Zondag 31 maart 09.30 uur - Paaszondag - Verrijzenis van de Heer (hoogfeest)

Lezingen uit Handelingen 10,34a.37-43 en Johannes 20,1-9
Voorganger Emeritus pastoor T. Reijnen.

Deze mis wordt opgeluisterd door organist Ton Notermans.

APRIL

Donderdag 4 april 18.45 uur - Rozenkransgebed om 19.00 uur gevolgd door de avondmis

Voorganger kapelaan Siju

Zaterdag 6 april 19.00 uur - 2e zondag van Pasen - Goddelijke Barmhartigheid.

Lezingen uit Handelingen 4,32-35 en Johannes 20,19-31
Voorganger Kapelaan Siju.

Deze mis wordt opgeluisterd door organist Ton Notermans.

Donderdag 11 april 19.00 uur - Avondmis

Zaterdag 13 april 19.00 uur - 3e zondag van Pasen

Lezingen uit Handelingen 3, 13-15. 17-19 en Lucas 24, 35-48
Deze mis wordt opgeluisterd door organist Ton Notermans.

Donderdag 18 april 19.00 uur - Avondmis

Zaterdag 20 april 19.00 uur - 4e zondag van Pasen - Roepingen Zondag.

Lezingen uit Handelingen 4, 8-12 en Johannes 10, 11-18
Deze mis wordt opgeluisterd door ons Kerkelijk Zangkoor St. Cecilia o.l.v. Erik Lemlijn.



Donderdag 25 april 19.00 uur - Avondmis

Zaterdag 27 april 19.00 uur - 5e zondag van Pasen

Lezingen uit Handelingen 9, 26-31 en Johannes 15, 1-8 - Zondag Oosterse Kerken.

Deze mis wordt opgeluisterd door organist Ton Notermans.

DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN! ALLELUIA !!!



Met Witte Donderdag begint de heilige Driedaagse waarin we de eindfase van Jezus leven gedenken. Het zijn gebeurtenissen die in hun samenhang van Jezus' lijden, dood en verrijzenis de 'verheerlijking' van Jezus worden genoemd. "Christus is verrezen." Dit verkondigen wij tijdens Pasen over de hele wereld en het bijzondere aan de Paasboodschap is dat het graf van Jezus geen eindpunt is, geen punt van vernietiging, maar een punt van een nieuw begin. Tijdens de

Paaswake zegenen we de paaskaars met de tekens Alfa en Omega, een christelijke betekenis van "Ik ben het begin en het einde", een verwijzing naar Jezus Christus, naar Zijn geboorte en opstanding, het eeuwige leven. Wij geloven erin, zoals de vrouwen, Maria Magdalena en de andere Maria, dat zagen. Hij stond weer op en leeft. Niet: Hij leeft, leed en stierf. Maar: Hij is opgestaan en leeft.

Pasen zal voor ons altijd een mysterie blijven. We begrijpen Kerstmis, de geboorte van een kind Jezus. Van geboortes zijn we het hele leven getuige. Er zijn geen getuigen van de opstanding zelf, het momentum, maar wel van de gevolgen van de opstanding: Het lege graf en de verschijningen aan de discipelen. Maar hoe de opstanding heeft plaatsgevonden blijft voor ons een mysterie, net als het mysterie van onze opstanding waarin wij hopen en mogen geloven. Alleen Zijn leerlingen waren getuige van Zijn verschijning. Ze herkenden Hem, toen Hij tijdens Zijn openbare leven onder hen verscheen. De opstanding betekent ook voor ons: Leef zoals Hij leefde. Om getuigen te zijn van Jezus' opstanding, maar ook om getuigen te zijn van Zijn manier van leven, zoals Hij voor ons leefde. Zoals Hij in Zijn lijden een voorbeeld voor ons was, is Hij door zijn verrijzenis voor ons een lichtend voorbeeld van eeuwig leven en Liefde.

Namens pastoor P. Bronneberg, emeritus-pastoor T. Reijnen en pastor A. Franssen wens ik u een Ziëlige Poasje.

Kapelaan Siju

MGR. EVERARD DE JONG 25 JAAR BISSCHOP



Dit voorjaar is het precies 25 jaar geleden dat hulpbisschop Mgr. Everard de Jong tot bisschop werd gewijd. Dat is reden voor een feest. Op zondag 7 april wordt het zilveren wijdingsjubileum gevierd. Die middag is er om 14.30 uur een feestelijke eucharistieviering in de kathedraal in Roermond en aansluitend een receptie in TheaterHotel De Oranjerie.

Mgr. Everard de Jong werd op 4 juli 1958 in Eindhoven geboren. Na een technische studie begon hij in 1976 aan het grootseminarie Rolduc in Kerkrade aan zijn priesteropleiding. In 1983 werd hij in Roermond tot priester gewijd. Na een aanvullende studie filosofie in Rome en Washington vervulde hij diverse pastorale functies in het bisdom Roermond.

Op 12 december 1998 werd Mgr. De Jong door paus Johannes Paulus II benoemd tot hulpbisschop van Roermond en tot titulair bisschop van Cariana. De bisschopswijding volgde op 6 februari 1999 in de Sint-Christoffelkathedraal. Binnen de Nederlandse Bisschoppenconferentie was hij lange tijd referent voor onderwijs, catechese en jongeren. Momenteel is hij bisschopreferent voor het categoriaal pastoraat (zorg en justitie). Per 1 juni 2020 werd hij ook door de paus benoemd tot apostolisch administrator van het Militair Ordinariaat in Nederland en sindsdien mag Mgr. De Jong zich 'legerbisschop' noemen. Daarnaast is hij ook pastoor van de parochiefederatie in Maastricht-Oost.

VASTENACTIE

COLLECTE VASTENACTIE 2024

Het missiecomité is in de Goede Week bij u aan de deur geweest om het Vastenactiezakje bij u op te halen. Wanneer u niet thuis bent aangetroffen en u toch wilt bijdragen kunt u het Vastenactiezakje deponeren in de kerk of afgeven aan of deponeren in de brievenbus bij mevr. Lydia Jongkamp, Ireneweg 10.

Dit jaar worden projecten ondersteund in Zimbabwe. Door klimaatveranderingen staat de voedselvoorziening sterk onder druk en is er nauwelijks voldoende te eten.

Voor meer informatie onder de projecten zie www.vastwenactie.nl.

WAT VIERN WIJ DEZE WEEK!!!!!!

Goede Week

In de Kerk vieren we komende dagen belangrijkste week van het jaar: de Goede Week. In de week voor Pasen herdenken we de intocht van Jezus in Jeruzalem (Palmzondag), het Laatste Avondmaal en de instelling van de eucharistie (Witte Donderdag), het lijden en sterven van Christus (Goede Vrijdag) en uiteindelijk de Verrijzenis (Pasen).

Palmzondag



De Goede Week begint op de zondag vóór Pasen. Die wordt Palm- of Passie zondag genoemd. De Kerk herdenkt dan dat Jezus enkele dagen vóór zijn veroordeling en dood nog als een koning in Jeruzalem werd binnengehaald. Hij werd toegejuicht en mensen spreidden mantels en groene takken voor hem uit. De naam Palmzondag is hiervan afgeleid. Op deze dag worden

ook de palmtakjes gezegend, die gelovigen thuis achter een kruisbeeld steken. In de liturgie wordt voor de eerste keer deze week het lijdensverhaal van Jezus Christus voorgelezen.

Witte Donderdag

Op de donderdag vóór Pasen herdenkt de Kerk het Laatste Avondmaal. Dat was de laatste keer dat Jezus met zijn leerlingen aan tafel zat, op de avond vóór zijn sterven. Tijdens deze maaltijd gebeurde een aantal belangrijke dingen. Voorafgaand aan de maaltijd waste Jezus de voeten van zijn leerlingen. Op zichzelf een gebruikelijk ritueel in die tijd, maar het was zeker niet gebruikelijk dat de groepsleider dit deed; normaal was dit een taak voor een van de knechten. Door zelf de voeten te wassen, gaf Jezus het voorbeeld dat niemand te goed is om zich dienstbaar op te stellen. Tijdens de maaltijd hield Jezus een afscheidsspraak voor zijn leerlingen, waarin hij de boodschap van zijn openbare optreden nog eens samenvatte en met name de nadruk legde op onderlinge liefde en barmhartigheid. Vervolgens deelde Jezus brood en wijn uit en zei erbij: "Dit is mijn lichaam en bloed dat voor jullie gegeven wordt. Blijft dit doen om mij te gedenken." De Kerk ziet dit als de instelling van de eucharistie en het priesterschap. Na de vastentijd, waarin de kleur in de Kerk paars was, is de liturgische kleur op deze dag wit: vandaar de naam Witte Donderdag.

WAT VIERN WIJ DEZE WEEK!!!!!! (VERVOLG)

Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag herdenkt de Kerk het sterven van Jezus. Na het laatste avondmaal trok hij zich terug in de Hof van Olijven in Jeruzalem. Hier werd hij gevangengenomen en eerst voor het joodse hooggerechtshof en vervolgens voor de Romeinse prefect Pontius Pilatus gevoerd. Na diverse verhoren en martelingen werd Jezus ter dood veroordeeld. Hij moest zelf de kruisbalk dragen naar de plek waar hij uiteindelijk terechtgesteld werd. Elke Goede Vrijdag herdenken gelovigen 's middags om 15.00 uur het sterven van Jezus aan het kruis. Op de avond van Goede Vrijdag vindt in de kerken een speciale liturgie plaats, waarin voor de tweede keer tijdens deze week het volledige lijdensverhaal wordt voorgelezen. Het is de enige dag in het jaar waarop er in de katholieke kerk géén eucharistieviering wordt gehouden.

Stille Zaterdag

De dag tussen Goede Vrijdag en Pasen wordt Stille Zaterdag genoemd. Dit verwijst naar de periode waarin Jezus dood is en in zijn graf ligt. Overdag luiden er geen klokken en er wordt in de kerk ook geen eucharistie gevierd. De stilte wordt 's avonds verbroken tijdens de Paaswake. Dit is een uitgebreide liturgieviering, waarin zowel het joodse als het christelijke Paasfeest wordt gevierd. Tijdens de wake wordt een aantal belangrijke kernverhalen uit de Bijbel gelezen. Ook worden tijdens deze viering het nieuwe vuur en het nieuwe doopwater gezegend. De viering begint in principe in volledige duisternis. De gelovigen krijgen kaarsjes in de hand. En tijdens de wake wordt er steeds meer licht aangestoken. Ook gaan op een gegeven moment de klokken weer luiden.



GELOOF

Leer geloven, dat u door de hulp van Christus, alle dingen kunt doen .
Als u uzelf dit steeds blijft voorhouden, zult u zijn hulp werkelijk ervaren.

Leren geloven is de grondfactor van succes in alles wat u onderneemt.

Door uw geestelijke gewoonte om te schakelen van ongeloof naar geloof, brengt u alles binnen de grenzen der mogelijkheid.

Dr. Norman Vincent Peale (31 mei 1898 - 24 december 1993)

Vervolg →