

AGENDA VOOR DE MAAND APRIL (Vervolg)

Zaterdag 10 april 2021 19.00 uur - 2de Zondag na Pasen - Beloken Pasen.

Lezingen uit: Handelingen 4, 32-35 en Johannes 20, 19-31.

Intenties: Gestichte jaardienst voor Frans Frijns.

Jaardienst voor Bertien Hornesch - Debeij , tevens voor Huub Hornesch (v.w. kinderen)

Voor Wiel Debije en zoon Math.

Zaterdag 17 april 2021 19.00 uur - 3de Zondag na Pasen.

Lezingen uit: Handelingen 3, 13-15. 17-19 en Lucas 24, 35-48.

Met medewerking van organist Ton Notermans

Intentie: Voor Gerda Hagen - Debije.

Zaterdag 24 april 2021 19.00 uur - 4de Zondag na Pasen.

Lezingen uit: Handelingen 4, 8-12 en Johannes 10, 11-18.

Met medewerking van organist Ton Notermans

Intentie: Voor hen die offerden.

HET PAROCHIESECRETARIAAT in Eys is geopend op maandag van 9.00 uur tot 12.00 uur en op donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur, tel. 043-4511243.

Het E-mail adres van de pastorie: h.agatha.eys@hetnet.nl

H. COMMUNIE AAN HUIS: Parochianen die de behoefte hebben om een keer per maand de communie aan huis te ontvangen kunnen dit kenbaar maken aan Michel Pricken, Vossenstraat 9, Nijswiller, tel. 043-4512373 of b.g.g. het parochiesecretariaat in Eys, tel. 043-4511243.

MISINTENTIES kunt u opgeven bij familie Klerks, Ireneweg 24, tel. 4512206, bij de kerkmeester in de sacristie na de H.Mis of in een enveloppe onder vermelding van naam en adres in het offerblok achter in de kerk.

Misintenties graag drie weken van te voren opgeven in verband met vermelding in de weekbladen.

MEDEDELINGEN voor het parochieblad en de website kunnen worden ingeleverd in de sacristie:

- bij de kerkmeester;
- bij mevr. L. Jongkamp, Ireneweg 10 Nijswiller (043-4512382) of
- per. E-mail: st.dionysius-nijswiller@ziggo.nl

WEBSITE: Nieuws over uw parochie is voorts te lezen op de website van de parochie op de link:

<https://dionysius-nijswiller.nl/>

BANKRELATIE: RABO-BANK:

IBAN: NL18 RABO 0132 2925 99 t.n.v. R.K. Parochie H. Dionysius.



CONTACTBLAD

Parochie H. Dionysius
Nyswiller

APRIL 2021

Pasen 2021



Gebed tot de Schepper

*Heer en Vader van heel de mensheid,
U die alle mensen
met gelijke waardigheid geschapen heeft,
stort in onze harten een geest van broederlijkheid.
Beziel ons met een droom van ontmoeting,
dialoog, gerechtigheid en vrede.
Help ons om een betere samenleving op te bouwen
en een menswaardiger wereld te creëren,
zonder honger, armoede, geweld en oorlog.*

*Open onze harten
voor alle volkeren en landen op aarde,
zodat we het goede en het mooie kunnen zien
dat U in elk van ons gezaaid heeft,
zodat echte verbondenheid kan groeien,
en gemeenschappelijke projecten en gedeelde dromen
ons dichterbij elkaar kunnen brengen. Amen!*

Uit: encycliek "Fratelli Tutti".

PASEN 2021, EEN “KLEINE GEBEDSDIENST VOOR THUIS”



Bijna is het Pasen, de paashaas komt, we eten chocolade-
eitjes en koken iets lekkers. Maar wat is nu de échte
betekenis van Pasen en waar komt het vandaan?

Dit jaar hebben we helaas geen carnaval samen kunnen
vieren. Normaal gesproken zouden er dan 40 dagen zijn tot aan Pasen,
die ons voorbereiden op het belangrijkste christelijke feest, het
Paasfeest. Zou dit dan nu zomaar voorbij gaan?

De gezinsmissenwerkgroep denkt van niet en daarom hebben we voor
jullie een kleine gebedsdienst gemaakt om op paasochtend vóór het
paasontbijt met elkaar te lezen en even stil te staan bij ons geloof.

DIGITALE VIERING GOEDE WEEK 2021

“Wat aan de Goede Week voorafging



Voorafgaande aan de Goede Week
zagen we belangrijke gebeurtenissen
uit onze geschiedenis met God aan
ons voorbij trekken. Het waren

verhalen uit de Joodse geschiedenis en uit de Evangelies.

De verhalen uit de H. Schrift zijn bedoeld om ons zicht te geven op ons
bestaan. Ze laten ons ernaar kijken met de ogen van een gelovige.
Deze belangrijke gebeurtenissen en verhalen uit de H. Schrift vindt u
hier in de vorm van een digitale viering. Deze viering is bedoeld voor
mensen, die - gezien het beperkt aantal plaatsen - niet naar de
parochiekerk kunnen komen, respectievelijk van de kerk zijn vervreemd
en zich toch thuis willen bezinnen. Met dank aan Piet van Loo voor de
vormgeving.

Wij wensen u een goede voorbereiding op Pasen.

Deze “kleine gebedsdienst voor thuis”, en de “voorbereiding op Pasen”
zijn te lezen op of te downloaden van onze website ([https://dionysius-
nijswiller.nl/](https://dionysius-nijswiller.nl/)). Bovendien zullen voor hen die niet de beschikking heb-
ben over internet een aantal afgedrukte exemplaren in de kerken wor-
den gelegd.

AGENDA VOOR DE MAAND APRIL (onder voorbehoud)

**Donderdag 1 april 2021 14.00 uur- Witte-Donderdag -
Eucharistieviering met Boeteviering voor iedereen**

Lezingen uit: Jesaja 61, 1-3a + 6a + 8b – 9 en Lucas 4, 16-21.

De paasviering van Ouderenvereniging van Wahl- en Nijswiller in de Aula
van het voormalig Sophianum gaat **niet** door.

**Vrijdag 2 april 2021 15.00 uur - Goede-Vrijdag - Kruisweg door
Lectoren.**

Lezingen uit: Jesaja 52, 13-53 en Johannes 18, 1-19, 42.

**Zaterdag 3 april 2021 19.00 uur - Paas-Zaterdag - Stille zaterdag -
Paaswake.**

Wijding van Paaskaars en nieuwe water.

**Zaterdag onthoudt de Kerk zich strikt van het eucharistisch offer en
andere sacramenten.**

**Lezingen uit: Handelingen 10, 34a. 37-43 en Johannes 20, 1-9 of
Marcus 16, 1-7.**

Met medewerking van organist Ton Notermans.

Intentie:

Voor Piet Pijls. (Off).

Zondag 4 april 2021 09.30 uur - Paaszondag - Verrijzenis van de Heer.

**Lezingen uit: Handelingen 10, 34a. 37-43. Evangelie: Johannes 20, 1-9 of
Marcus 16, 1-7.**

Viering zal worden begeleid door organist Ton Notermans.

Intenties:

Jaardienst voor ouders Hubert Schoonbrood en Catharina Schoonbrood -
Lonissen. (Stg).

Jaardienst voor ouders A. Bröcheler - Smeets.

Jaardienst voor ouders Johan Schoonbrood en Maria Schoonbrood - Lux.

Voor ouders Herman Zinken en Lisa Zinken - Keijdener.

Voor ouders Hubert Debije en Agnes Debije - Larik, overleden kinderen en
Jan Lukassen.

Maandag 5 april 2021 - Paasmaandag - Geen mis.

Zaterdag 10 april 2021 19.00 uur - 2de Zondag na Pasen - Beloken Pasen.

(Zie vervolg)

Vervolg >>>

PINKSTERAKTIE WEEK NEDERLANDSE MISSIONARIS 2021 VAN 15 T/M 23 MEI.



Wereldwijd zetten Nederlandse missionarissen en missionair werkers zich nog steeds iedere dag in voor hun kwetsbare medemens. Een keer per jaar zetten wij hen zélf in het middelpunt tijdens de Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris (WNM). De WNM voert campagne voor het werk en welzijn van deze bevlogen en bezielde mannen en vrouwen zodat zij zich kunnen blijven inzetten voor de ander. Uw steun daarbij is onmis-

baar! Al vragen missionarissen zelf weinig, een steuntje in de rug kunnen zij heel goed gebruiken.

Samen voor onze missionarissen

De WNM steunt missionarissen en missionair werkers in hun persoonlijke welzijn. We bieden financiële steun, zodat zij hun werk zorgeloos kunnen doen. Denk aan verzekeringen, bijzondere ziektekosten en de premie voor de AOW. Ook kunnen zij vakantiegeld ontvangen, zodat zij kunnen genieten van een verlof in Nederland zonder dat zij familie of vrienden om hulp hoeven te vragen. Daarnaast heeft de WNM een klein, laagdrempelig fonds waar missionarissen een beroep op kunnen doen voor noodgevallen, bijvoorbeeld als hun computer is gestolen en geld voor vervanging ontbreekt. Zo zijn we het steuntje in de rug van onze missionarissen. Missionarissen en missionair werkers zijn er dus altijd voor de ander. Maar... bent u er ook voor hen tijdens de Pinksteractie van 15 t/m 23 mei 2021?

KRUISENTOCHT EYS, WAHL- EN NIJSWILLER



Zoals wel te verwachten was, gaat helaas ook dit jaar de Kruisentocht op Goede Vrijdag 2 april 2021 niet door.

Als alternatief bieden wij u op onze website (<https://dionysius-nijswiller.nl/>) een digitale versie van de Kruisentocht aan die door iedereen gebruikt en desnoods ook individueel gelopen kan worden.

PASEN EN DE GROTE SCHOONMAAK

Als je de reclames mag geloven hangt het welslagen van de Paasdagen af van een rijkelijk ontbijt waarbij het aan niets ontbreekt. Natuurlijk doet het weer een stevige duit in het zakje en de vraag of er ruimte is voor versoepeling van de beperkingen ten gevolge van de coronacrisis.

Vanouds hoort bij de voorbereiding op dit lentefeest de 'grote schoonmaak'. Veertien dagen geleden is uit het Evangelie van Johannes het verhaal gelezen dat Jezus de tempel van Jerusalem schoonveegt met een zweep, omdat Hij niet kon verdragen dat er op deze God gewijde plek gemarchandeerd wordt. 'Weg met dit alles. Dit hoort hier niet thuis!', roept Hij uit en Hij jaagt de kooplui met hun handeltje van het tempelplein af. Hier moet leegte en ruimte zijn voor God. Als gelovige kun je je afvragen: Wat zou Jezus denken als Hij mijn binnenste zou zien? Wij zoeken God, maar we moeten erkennen dat er zich in ons hart heel wat 'theater' afspeelt. We verlangen wel om te bidden en willen God de regie over ons leven in handen geven, maar intussen zijn we vaak massaal verstrooid, bezig met onze eigen besognes, 'onderhandelen' over van alles en nog wat. Er zijn zoveel zaken die ons bezig houden: werk, gezin, toekomstplannen, nieuwsberichten, hobby's, wat anderen over mij denken enz. De uitnodiging van Jezus voor mensen die Hem willen volgen is duidelijk: 'Zuiver je hart en ruim de rommel eens op, al die zaken die nergens toe dienen. Keer je om en richt je op Mij. Als je in Mij gelooft, maak dan mijn woorden en mijn manier van leven tot kompas voor je doen en laten en de keuzes die je maakt'. De grote schoonmaak die veel vrouwen in het verleden verrichtten rook naar boenwas, schone gordijnen, fris linnen en helder gewassen ramen. Jaarlijks kreeg alles een 'grote beurt'. Heel het huis en alle kasten werden schoon gemaakt. Veel van wat er in het afgelopen jaar niet was gebruikt werd opgeruimd. Ook de ruimtes waar we zelden kwamen werden ont-daan van spinrag en stof. Denken we er wel eens aan hoeveel openheid, plaats en ruimte we scheppen, als we dat zouden doen met ons hart, 'opruimen en schoonmaken'? Er cirkelen daar zoveel gedachten, plannen en wensen die er niet toe doen, maar die wel veel tijd en energie in beslag nemen. Zou er dan niet meer ruimte komen voor mensen die ons nodig hebben en om te ontdekken wat God met ons voorheeft? We mogen ons de vraag stellen wat onze huisgenoten, collega's, burens en vrienden merken van onze 'schoonmaak' als voorbereiding op Pasen? Wat merken arme - en eenzame medemenssen, vluchtelingen en andere noodlijdenden van ons 'vasten' en onze bereidheid om met hen te delen van ons bezit en onze tijd? Zegt Jezus niet dat 'de graankorrel eerst in de aarde moet vallen om vrucht te dragen'?

Bidden wij de H. Geest om de moed los te laten en op te ruimen wat geen vrucht kan dragen!

pastor A.G.M.Franssen

BRIEF AAN DE PAROCHIANEN MAART 2021



Dierbare parochianen,

‘Het zijn toestanden’..... placht een collega vaak te zeggen als hij zich verwonderde en niet goed raad wist met wat zich voordeed. Ik denk dat een dergelijke uitlating menigeen kan ontvallen nu de pandemie maar voortduurt. ‘Het zijn toestanden’..... waarin veel niet mogelijk is. Bijvoorbeeld: graag had ik jullie, parochianen uitgenodigd, om u te informeren over wat ons waarschijnlijk te wachten staat, al kan de coronapandemie tot enig uitstel leiden.

Ons bisdom is lang bezig met plannen voor de herstructurering van de parochies van ons bisdom. Men schreef een zogenoemde Blauwdruk 2010-2020 voor herstructurering van alle dekenaten van ons bisdom, over federaties en fusies van meerdere parochies. Er zijn in de loop van de jaren al diverse federaties of fusies tot stand gekomen. Vier, vijf en meer parochies staan onder leiding van één bestuur. Voorbeelden daarvan in ons dekenaat is de federatie Terlinden-Margraten, die Banholt, Reijmerstok, Noorbeek, Margraten en Scheulder omvat; of de federatie Vaals, Vijlen, Lemiers en Holset. Zo wordt in de Blauwdruk voorzien in een federatie van de parochies in de gemeente Gulpen-Wittem (zonder Reijmerstok). Slenaken, Epen en Mechelen hebben al een overkoepelend bestuur. Onze cluster Morgenster heeft ook een overkoepelend bestuur, maar de kerkbesturen van onze parochies de bevoegdheid gelaten om voorstellen/ besluiten op de relevantie voor de eigen parochie te beoordelen. Wellicht dat de voor het einde van dit jaar voorziene federatie van de huidige parochies in de kernen van onze gemeente nog enig uitstel krijgt. Men heeft in alle geval van de kant van het bisdom alle (her)benoemingen van kerkbestuursleden van onze afzonderlijke parochies en ook van mij als pastoor op 31 december van dit jaar laten aflopen. We hebben de pech als parochies, dat we vanwege de coronamaatregelen geen parochiebijeenkomsten kunnen houden voor de bespreking van deze ontwikkeling. Daarom deze informatie per brief.

Het bisdom heeft toegezegd....

Vervolg >>>>

BRIEF AAN DE PAROCHIANEN MAART 2021 (Vervolg)

Het bisdom heeft toegezegd zo spoedig mogelijk, als de coronamaatregelen het toelaten, met kerkbestuursleden van de huidige parochies in onze gemeente in contact te treden. Daar moeten we op wachten. Daarna horen jullie meer.

Onder de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus horen ook de dertig-bezoekers-maatregel voor de vieringen in de kerken (met uitzondering van 50 aanwezigen bij een uitvaart), de avondklok, nu v.a. 22.00, de afwezigheid van koor- en volkszang in de parochies. Dat is jammer. Maar, zoals we in Limburg zeggen: 't is neet angesj, wat deed me d'r aan'?

We proberen de mogelijkheden voor Vieringen Thuis uit te breiden, zodat men toch mee kan doen aan de voorbereiding op Pasen. U vindt op de websites van onze parochies beschouwingen op **‘wat aan de Goede week voorafging’**. Vervolgens een tekst en gebed voor de Palmzondag; voor de Witte Donderdag, de Goede Vrijdag en Paaszaterdag. Voor Pasen heeft de *Gezinsmiswerkgroep van Eys* voor de gezinnen en andere geïnteresseerden een mooie **“Paasviering-thuis”** ontworpen. Ook deze staat op de sites. Van al deze teksten komen een aantal exemplaren van af Palmzondag in onze kerken liggen voor hen die niet over een computer en internet beschikken. Over onze vieringen in de Goede Week vindt men informatie in de regio- en parochiebladen.

Pastor Franssen, onze kerkbesturen en ik wensen jullie van harte een

ZALIG EN GEZEGEND PAASFEEST.

Pastoor A. Reijnen

DE WORTEL VAN HET KWAAD

“...de wortel van het kwaad is: niet luisteren naar Gods Woord; dit heeft ertoe gebracht God niet meer lief te hebben en dus de naaste te verachten. Gods Woord is een levende kracht die in staat is bekering op te wekken in het hart van de mensen en de persoon opnieuw te richten op God. Zijn hart sluiten voor de gave van God, die spreekt, heeft ten gevolge dat men zijn hart sluit voor de gave van een broeder of een zuster”

(Paus Franciscus in zijn Vastenboodschap 2021)