

DONDERDAG 9 MEI - HEMELVAART VAN DE HEER



Bij zijn afscheid zei Jezus tot zijn leerlingen: “Het is goed voor u dat Ik heenga”. Kan afscheid nemen iets goeds inhouden? Jawel. Jezus’ leerlingen werden uitgedaagd hun leven te vervolgen zonder de zichtbare en vanzelfsprekende aanwezigheid van hun Heer. Het is nu hún beurt om de weg op te gaan en de Blijde Boodschap uit te dragen.

Ook voor ons is veel zekerheid ‘ten hemel gevaren’. We moeten op een nieuwe wijze leren geloven. Maar afscheid nemen schept ruimte voor iets nieuws....

“Wat staat ge toch naar de hemel te staren?” Blijf niet staren op wat vroeger goed was. Maak ruimte voor Gods Geest. Laat het in ons en in de Kerk weer Pinksteren worden!.

HET PAROCHIESECRETARIAAT in Eys is geopend op maandag van 9.00 uur tot 12.00 uur en op donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur, tel. 043-4511243. Het E-mailadres van de pastorie: h.agatha.eyes@hetnet.nl

MISINTENTIES kunt u opgeven bij het secretariaat van cluster “Morgenster” op bovenstaand adres, E-mailadres en telefoonnummer. Misintenties graag drie weken van te voren opgeven in verband met vermelding in de weekbladen.

H. COMMUNIE AAN HUIS: Parochianen die de behoefte hebben om een keer per maand de communie aan huis te ontvangen kunnen dit kenbaar maken aan Michel Pricken, Vossenstraat 9, Nijswiller, tel. 043-4512373, b.g.g. het parochie-secretariaat in Eys, tel. 043-4511243 of Kapelaan Siju tel. 0618242777.

MEDEDELINGEN voor het parochieblad en de website kunnen worden ingeleverd bij de kerkmeester in de sacristie of bij mevr. L. Jongkamp, Ireneweg 10 Nijswiller (043-4512382) of per. E-mail: st.dionysius-nijswiller@ziggo.nl



WEBSITE van de parochie:
<https://dionysius-nijswiller.nl/>

BANKRELATIE: RABO-BANK:
IBAN: NL18 RABO 0132 2925 99 t.n.v. R.K.
Parochie H. Dionysius.

CONTACTBLAD Parochie H. Dionysius Nyswiller Mei 2024



MEIMAAND - MARIAMAAND

*Het groen ligt intussen alweer
als een deken over de natuur.
Alles herleeft, alles is nieuw.
Meimaand, Mariamaand.*

*Maria, uit haar werd geboren Hij,
door wie alles leeft, door wie alles
straalt in de vreugde van Pasen,
het feest van het hernieuwde leven.
Daarom willen we haar gedenken,
Maria in mei.*

*U, moeder van alle schoonheid,
onze vreugde en onze hoop,
U die we eren in geuren en kleuren.
Aanvaard onze dank en ons gebed.
En zoals U zich ontfermde over uw
kind, zo moge God zich ook over
ons ontfermen.*

VASTENACTIE

**MOOI RESULTAAT
VASTENACTIE
2024**

De opbrengst van de Vastenactie 2024 bedraagt € 632,26 en is iets meer dan vorig jaar toen € 588,17 kon worden overgemaakt.

Hartelijk dank voor uw gulle bijdrage en dank aan degenen die zich de moeite hebben getroost om het Vastenactiezakje te deponeren bij mevr. Lydia Jongkamp, Ireneweg 10. Op dit adres kunt u alsnog uw Vastenactiezakje bezorgen wanneer u onverhoopt niet thuis werd aangetroffen.

Dank ook aan de vrijwilligers van de M.O.V.-groep Nijswiller (M.O.V. staat voor Missie, Ontwikkeling en Vrede), die ook dit jaar de Vastenactiezakjes hebben rondgebracht en in de Goede Week door weer en wind weer bij u thuis hebben opgehaald.

Het Vastenactie campagneproject van 2024 richt zich op gemeenschappen in het door droogte geteisterde zuiden van Zimbabwe dat te kampen heeft met het grootste gebrek aan water en andere middelen van bestaan. Vrouwen moeten ver lopen voor water, moeten in het veld werken terwijl ze ook voor de kinderen en het huishouden moeten zorgen. Traditionele rolpatronen waarbij vrouwen geen controle hebben over gebruik van het land en de oogsten, vergroten hun kwetsbaarheid.

VERANDERING IN ADRES



Het nummer van het Redemptoristenklooster Wittem is veranderd van 32 in 34. Ook het postadres van emeritus-pastoor Reijnen (en dat van rector

pater H. Erinkveld) is dus Redemptoristenklooster Wittem, Wittemer Allee 34, 6286 AB Wittem.

Gelieve dat in uw adressenbestand op te nemen en waar nodig door te geven.

AGENDA MEI

Donderdag 2 mei 18.45 uur - Rozenkransgebed, om 19.00 uur gevolgd door de avondmis

Voorganger: Kapelaan Siju

Zaterdag 5 mei 19.00 uur - 6e zondag van Pasen

Lezingen uit Handelingen 10, 25-26, 34-35, 44-48 en Johannes 15, 9-17.

Voorganger: Kapelaan Siju

Deze mis wordt opgeluisterd door organist Ton Notermans.

Donderdag 9 mei 19.00 uur - Hemelvaart van de Heer (hoogfeest)

Voorganger: Emeritus-pastoor T. Reijnen

Lezingen uit Handelingen 1, 1-11 en Marcus 16, 15-20

Zaterdag 11 mei 19.00 uur - 7e zondag van Pasen -

Wereldcommunicatiedag.

Voorganger: Kapelaan Siju

Lezingen uit Handelingen 1, 15-17, 20a, 20c-26 en Johannes 17, 11b-19.

Donderdag 16 mei 19.00 uur - Avondmis

Voorganger: Kapelaan Siju

Zaterdag 18 mei 19.00 uur - Pinksteren (hoogfeest)



Lezingen uit Handelingen 2, 1-11 en Johannes 15, 26-27, 16, 12-15.

Voorganger: Emeritus-pastoor T. Reijnen

Deze mis wordt opgeluisterd door ons Kerkelijk Zangkoor St. Cecilia o.l.v. Erik Lemlijn.

Donderdag 23 mei 19.00 uur - Avondmis - Feest Jesus Christus, Hoge priester.

Voorganger: Kapelaan Siju

Zaterdag 25 mei 19.00 uur - H. Drie-eenheid (hoogfeest)

Lezingen uit Deuteronomium 4, 32-34, 39-40 en Matheus 20, 16-20.

Voorganger: Kapelaan Siju

Deze mis wordt opgeluisterd door organist Ton Notermans.

Donderdag 30 mei 19.00 uur - Avondmis

Voorganger: Kapelaan Siju

GELOOF IN BEELD

Maria, Sterre der Zee



In de oudheid en ook later gebruikten de zeevaarders een zogenaamde windroos, waarop een ster was getekend om de windrichtingen aan te geven. Dit instrument diende om de zeilen nauwkeurig naar de wind te zetten en werd soms ‘de ster van de zee’ genoemd.

Belangrijke wegwijzer

Verder was en is Sirius de helderste ster aan de hemel, behorend tot het sterrenbeeld de Grote Hond. Ze was voor de Romeinen een belangrijke wegwijzer in de scheepvaart. Gezien deze achtergrond lag het in de middeleeuwen voor de hand

om Maria symbolisch de ‘Sterre der Zee’ te noemen. Vanouds werd immers de wereld waarin de christenen leefden, door kerkvaders vergeleken met een woelige en gevaarlijke zee.

Ook de Kerk moest als het bootje van Petrus veel gevaren trotseren om de hemelse haven veilig binnen te varen. Uitdrukkelijk zegt Paschasius Radbertus in de 9^{de} eeuw: “Maria, Sterre der Zee, moet in geloof en zeden gevolgd worden, anders kapseizen wij in de storm en golven van de zee. Zij is een licht voor ons...” Uit dezelfde tijd stamt de hymne van Maria, Ave Maris Stella: Gegroet, Sterre der Zee.

Liederen en gebeden

St. Bernardus voegde er in de 12^{de} eeuw nog een element aan toe. Hij schreef: “De benaming Sterre der Zee is zeer geschikt voor de heilige Maagd. Zoals een ster zonder zelfverlies haar licht uitstraalt, zo heeft Maria een Zoon ter wereld gebracht zonder iets van haar maagdelijkheid te verliezen.” In de loop van de geschiedenis werd zij in liederen en gebeden vaak aldus aangesproken.

Het nieuwe getijdenboek zegt nog op het feest van Maria’s bezoek aan Elisabeth (31 mei): “Kom, ster die boven zeeën straalt, maak dat de vrede nederdaalt; geleid wie doolt in duisternis, behoed al wie onschuldig is.” Ook veel kapellen en kerken, bijvoorbeeld de basiliek te Maastricht, werden aan de Sterre der Zee toegewijd.

Toon Brekelmans, *Kerkhistoricus*

PINKSTERACTIE NEDERLANDSE MISSIONARIS 11 T/M 19 MEI.



Geloven in de ander. Ieder mens telt mee

Mogen bevlogen missionarissen en missionair werkers op u rekenen?.

Met uw pinkstergift kunnen gepassioneerde mensen hun missiewerk blijven doen. Van 11 t/m 19 mei zet Week Nederlandse Missionaris onze missionarissen en missionair werkers extra in de schijnwerpers tijdens de Pinksteractie 2024.

Het thema is ‘Geloven in de ander. Ieder mens telt mee’. Want door te geloven in de ander creëren we een sfeer van vertrouwen en respect. En het idee dat ieder mens meetelt herinnert ons eraan dat we er moeten zijn voor de meest kwetsbaren.

Onze missionarissen en missionair werkers brengen deze mooie woorden dagelijks in praktijk. Zij zetten zich belangeloos in voor een wereld waarin iedereen gelijke kansen in zijn leven krijgt. Maar alleen met úw steun kunnen zij hun prachtige werk blijven doen.

Missionarissen en missionair werkers laten zich inspireren door hun geloof. Door te erkennen dat ieder mens meetelt brengen ze hoop waar wanhoop heerst. En liefde waar haat regeert. Week Nederlandse Missionaris biedt de nodige financiële ondersteuning om dit werk mogelijk te maken. We betalen verzekeringen voor onze missionarissen, maar ook bijzondere ziektekosten en de premie voor de AOW. Ook bieden we vakantiegeld, zodat missionarissen bij een verlof in Nederland geen hulp aan familie of vrienden hoeven te vragen. Daarnaast bieden we een fonds waarop missionarissen bij nood gevallen een beroep kunnen doen. U kunt hieraan bijdragen met uw pinkstergift.

Gedurende het pinksterweekeinde kunt u uw betrokkenheid met onze missionarissen en missionair werkers laten blijken door bij te dragen in de extra collecte of uw bijdrage te deponeren in de collectebus die voor dat doel in onze kerk is geplaatst.

Voor meer informatie en/of doneren: <https://www.weeknederlandsemissionaris.nl/>

KLEDINGZAMELINGSACTIE 2024



De jaarlijkse kledingactie zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 25 mei a.s.. De opbrengst is ook dit jaar weer bestemd voor de projecten van Zuster Maria Goretti in India. U kunt de zakken met kleding, huishoudtextiel en schoeisel **vóór 9.00 uur** op het trottoir zetten. De leden van het Mis-siecomité halen de kleding in de loop van de ochtend bij u op.

MOEDERDAG 12 MEI



*Toon eerbied voor uw vader en uw moeder.
Dan wordt u gezegend met een lang leven
in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.
(Exodus 20:12)*

*Moge zij de vruchten plukken van haar werk,
mogen haar daden worden geprezen in de poorten.
(Spreuken 31:31)*

Wij wensen alle moeders een fijne moederdag.

GEDOOPT



Zondagmiddag 21 april 2024 heeft kapelaan Siju het Heilig Sacrament van het Doopsel toegediend aan Fleur Leise. Fleur is geboren op 24 augustus 2023 en is de dochter van Mark Leise en Kelly Rosenboom. Door het doopsel is Fleur opgenomen in de Kerk, en staat haar naam nu gegrift in de palm van Gods hand. Van harte gefeliciteerd.

EERSTE COMMUNIE



Op Eerste Pinksterdag doen de kinderen van Basisschool Witheim te Mechelen hun Eerste Communie. Lotte Mertens en Lizzy Sporck zijn de communicanten uit Nijswiller.

Wij wensen onze communicantjes en hun familie een stralende dag.

MEI MARIAMAAND

‘Gekomen is uw lieve mei, Maria.’ zingt een heel oud Marialiedje. De meimaand gaat deze week beginnen en dat is van oudsher de Maria-maand. Een traditie die ver teruggaat in de geschiedenis. Ook een traditie die heel levend is. In tal van kerken en kapelletjes vinden de komende weken extra vieringen plaats, waarin mensen de voorspraak van Maria inroepen. Zij is immers ‘de kortste weg naar Jezus’, zoals iemand ooit zei.

Het bijzondere van Maria is dat het nooit om haar zelf gaat, maar dat zij steeds verwijst naar haar zoon Jezus. Aan het einde van zijn encycliek ‘Deus caritas est’ over de goddelijke liefde richt paus Benedictus XVI zich in een gebed tot Maria, waarin hij heel mooi samenvat wie zij is.

*Heilige Maagd Maria,
Moeder van God,
Gij hebt de wereld
het ware Licht geschonken.
Jezus, uw Zoon – de Zoon van God.
Gij hebt u geheel
aan Gods roeping toevertrouwd
en bent zo geworden tot bron
van het goede
dat uit Hem stroomt.*

*Toon ons Jezus, leid ons tot Hem.
Leer ons Hem kennen
en Hem liefhebben,
opdat ook wijzelf
oprecht kunnen liefhebben
en bronnen van levend water
kunnen worden te midden
van een dorstende wereld.*

Benedictus XVI



Kapelaan Siju