

OVERLIJDEN



In de leeftijd van 71 jaar is overleden onze dorpsgenote:

Jeannie Collaris

☐ Kerkrade, 4 januari 1950 - † Mechelen, 4 juni 2021

De crematie heeft inmiddels op 10 juni j.l. in besloten kring plaatsgevonden.

Correspondentieadres: Ralph en Marjo Klinkenberg-Ploumen, Schulsbergerweg 5, 6286 MB Nijswiller.

.Wij wensen haar familieleden heel veel sterkte toe.

"Moge de Heer het licht van Zijn gelaat over haar doen schijnen en haar genadig zijn"

HET PAROCHIESECRETARIAAT in Eys is geopend op maandag van 9.00 uur tot 12.00 uur en op donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur, tel. 043-4511243.

Het E-mail adres van de pastorie: h.agatha.eyes@hetnet.nl

H. COMMUNIE AAN HUIS: Parochianen die de behoefte hebben om een keer per maand de communie aan huis te ontvangen kunnen dit kenbaar maken aan Michel Pricken, Vossenstraat 9, Nijswiller, tel. 043-4512373 of b.g.g. het parochiesecretariaat in Eys, tel. 043-4511243.

MISINTENTIES kunt u opgeven bij familie Klerks, Ireneweg 24, tel. 4512206, bij de kerkmeester in de sacristie na de H.Mis of in een enveloppe onder vermelding van naam en adres in het offerblok achter in de kerk. Misintenties graag drie weken van te voren opgeven in verband met vermelding in de weekbladen.



MEDEDELINGEN voor het parochieblad en de website kunnen worden ingeleverd in de sacristie:

- bij de kerkmeester;
- bij mevr. L. Jongkamp, Ireneweg 10 Nijswiller (043-4512382) of
- per. E-mail: st.dionysius-nijswiller@ziggo.nl

WEBSITE: Nieuws over uw parochie is voorts te lezen op de website van de parochie op de link: <https://dionysius-nijswiller.nl/>

BANKRELATIE: RABO-BANK:
IBAN: NL18 RABO 0132 2925 99 t.n.v. R.K. Parochie H. Dionysius.

CONTACTBLAD

**Parochie H. Dionysius
Nijswiller**

JULI 2021



Vermoeide reiziger, welkom in dit huis.

Hier is een stoel voor wie moe is.

Hier is hoop voor wie verdwaald is.

Hier is liefde voor wie vol wrok is.

Hier is geloof voor wie twijfelt.

Hier ben je verwacht zoals je bent.

Want zo dikwijls heeft God naar jou gezocht.

Zo dikwijls heeft hij op jouw gewacht.

Sta even stil.

*Adem in het verleden van dit huis
je eigen nieuw begin.*

*Sluit je ogen, word even stil,
want in de stilte hoor je
de echo van Gods woord.*

Ga even zitten,

hol ook hier niet jezelf voorbij.

Vouw je handen, open je hart, bid.

*En als je dat niet kunt,
als je niet geloven kunt,*

omdat je pijn hebt,

ga dan naar huis

met de groet 'Sjaloom', vrede en alle goeds.

Tekst gevonden in een kapel

Geachte dorpsgenoten,

Misschien heeft u het opgemerkt, maar het Heilig Hart beeld dat naast onze kerk staat op de splitsing van de Hofstraat en de Kolmonderstraat, is een aantal weken geleden door vandalisme beschadigd. Ook al is dit beeld niet van de kerkgemeenschap, maar van alle dorpelings, toch wil het kerkbestuur het voortouw nemen om de beschadiging te laten herstellen. Daarom willen wij via een inzamelingsactie gelden bijeen brengen om de schade te laten repareren.

Wij hopen dat u bereid bent een bijdrage te leveren, zelfs zonder dat wij op voorhand weten hoe duur de reparatie zal zijn. Wij zijn u er zeer erkentelijk voor en u kunt er dan trots op zijn dat mede door uw toedoen, ons kleine dorp in staat is dit te realiseren.

U kunt uw bijdrage doen via bankrekeningnummer:

NL18 RABO 0132 2925 99
t.n.v. Parochie St. Dionysius Nijswiller
onder vermelding van "H.Hartbeeld"

Namens het hele dorp dank u wel en blijf gezond!

Het kerkbestuur van de parochie St. Dionysius Nijswiller

DANK GULLE GEVERS

De Gorettistichting heeft onlangs een oproep gedaan voor financiële steun voor de gevolgen van Covid-19 in India. De bedoeling is dat met dit geld voedselpakketten beschikbaar worden gesteld aan arme gezinnen. Velen hebben aan deze oproep gehoor gegeven.

Mede door deze donaties en door de opbrengst van de onlangs gehouden kledingactie, heeft de Gorettistichting een bedrag van € 15.500,00 beschikbaar kunnen stellen aan Sr.Goretti, Sr.Veera, Sr.Joel en Fr.Gabriel.

Heel veel dank aan alle gulle gevers voor dit geweldige mooie resultaat.

AGENDA VOOR DE MAAND JULI

Zaterdag 3 juli 2021 19.00 uur - 14e zondag door het jaar

Lezingen uit: Ezechiël 2, 2-5 en Marcus 6, 1-6.

Viering zal worden begeleid door organist Ton Notermans

Intenties:

Jaardienst voor ouders Frans van de Waarsenburg en Mientje Neissen. (Stg).

Jaardienst voor Jan Noteborn. (Stg).

Voor ouders Huub Hornesch en Bertien Hornesch - Debije. (Vanw. Kinderen)

Zaterdag 10 juli 2021 19.00 uur - 15e zondag door het jaar

Lezingen uit: Amos 7, 12-15 en Marcus 6, 7-13.

Viering zal worden begeleid door organist Ton Notermans

Intentie:

Voor ouders Erkens - Halders en dochter Elly.

Zaterdag 17 juli 2021 19.00 uur - 16e zondag door het jaar

Lezingen uit: Jeremia 23, 1-6 en Marcus 6, 30-34.

Viering zal worden begeleid door organist Ton Notermans

Intenties:

Zeswekendienst voor Corrie Vluggen - Krings.

Voor ouders Vostermans - van der Heijden en dochter Liza. (Stg).

Jaardienst voor ouders Hubert Debije en Agnes Debije - Larik. (Stg).

Voor Jean, Imelda en Guus Huynen.

Zaterdag 24 juli 2021 19.00 uur - 17e zondag door het jaar

Lezingen uit: 2 Koningen 4, 42-44 en Johannes 6, 1-15.

Viering zal worden begeleid door organist Ton Notermans

Intentie: Voor hen die offerden.

Zaterdag 31 juli 2021 19.00 uur - 18e zondag door het jaar

Lezingen uit: Exodus 16, 2-4. 12-15 en Johannes 6, 24-35.

Viering zal worden begeleid door organist Ton Notermans

Intentie:

Voor Sjeng Lukassen. (Brt. Ireneweg)

MISSIE-COMITE BEDANKT ALLE VRIJWILLIGERS



Op zaterdag 29 mei j.l. heeft de Stichting Missie-comité Eys, Wahl- en Nijswiller de jaarlijkse kledingactie gehouden. Ook nu weer een groot succes. In 2021 is er alweer meer dan 12 ton aan kleding en overig textiel ingezameld. Ook nu weer is de opbrengst bestemd voor de projecten van de Gorettis-tichting in India. De Stichting Missie-comité wil bij

deze iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd. Met name worden alle vrijwilligers bedankt die geholpen hebben met flyeren en het ophalen van de kleding.

24 JULI: SINT CHRISTOFFEL, PATROON VAN DE REIZIGERS

*Heilige Christoffel,
de gelovigen roepen u aan tegen onweer, pest, besmetting
en ook om ongelukken te voorkomen op hun reizen.
Kom ons te hulp in al onze nood en moeilijkheden,
zowel materiële als geestelijke en morele.*

*Bescherm ons tegen zware ziekten en besmetting.
Bescherm ons op al onze verplaatsingen en reizen.*

*Heilige Christoffel,
Help met uw voorspraak en steun degenen
die getroffen zijn door ongelukken onderweg.
Wees onze beschermer, onze voorspreker
als we beginnen aan de grote reis
van de aarde naar de eeuwigheid.*

*Heilige Christoffel
We stellen ons vertrouwen in u.*

*Naar: Laat ons bidden me de heiligen,
uitgeverij Sint-Bernardus, Brussel, 1999*



BRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN CLUSTER 'MORGENSTER' JUNI 2021

Dierbare parochianen,

Eigenlijk zouden onze kerkbesturen van onze parochies jullie in vergadering bijeen willen roepen, maar ondanks de versoepeling van de coronamaatregelen is dat tot nu toe, helaas, niet mogelijk geweest. Daarom deze brief om jullie te informeren over wat er momenteel speelt.

EEN FELICITATIE

Op de eerste plaats, mede namens pastor Franssen en de kerkbesturen, een hartelijk proficiat aan al degenen, die een diploma in het voortgezet onderwijs hebben gehaald. Het moge duidelijk zijn dat we ook meelevend met degenen, die het slagen moeten uitstellen tot het volgend jaar. Verder willen we alle kinderen, die de basisschool verlaten en overstappen naar het voortgezet alle goeds wensen. Het is voor hen en hun ouders een hele overgang naar een andere omgeving, een ander type onderwijs, een periode voor het maken van keuzes, die belangrijk zijn voor de toekomst. Onze voorbereiding op de viering van het H. Vormsel was gericht op die overgang. Moge de vormelingen 'verder leven in Jezus' Geest.

Eveneens een felicitatie aan het adres van alle ouders uit wie de laatste tijd een kind geboren is. Men hen hopen we dat hun verlangens naar een goede toekomst voor het jonge leven, dat hen is toevertrouwd, in vervulling mogen gaan. Tijdens de weekeindevieringen in onze kerken hebben we aan ouders en kinderen in onze gebeden gedacht.

EEN TEKEN VAN MEDELEVEN

Ook is een teken van medeleven op zijn plaats voor al degenen, die een vertrouwd iemand door de dood hebben verloren. De beperkte deelname-mogelijkheden bij het afscheid, de afwezigheid van koren en samenzang drukten hun stempel op onze afscheidsvieringen. Dorpsbewoners misten de mogelijkheid 'als dorp' afscheid te kunnen nemen; nabestaanden namen de situatie zoals ze was en waardeerden menigmaal de intimiteit van het afscheid met en onder elkaar. Onze parochies gaven aandacht, naast de uitvaartplechtigheid in de kerk, door het luiden van de kerkklok en gebed tijdens de weekeindevieringen

Vervolg >>>

BRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN CLUSTER 'MORGENSTER' JUNI 2021 (vervolg)

ONZE ZIEKEN

Ook zij worden niet vergeten als we samen zijn om ons geloof te vieren. Gebeden wordt om beterschap, om de juiste behandeling, maar ook om de steun van lieve mensen om de zieken heen.

ONZE TOEKOMSTIGE PAROCHIESTRUCTUUR

In verband met de plannen van ons bisdom te komen tot grote parochiefederaties is Vicaris-Generaal R. Maessen gevraagd – zo mogelijk - nog voor de zomervakantie, zo mogelijk, een vergadering te beleggen van leden van de Herstructureringscommissie van ons bisdom met afgevaardigden van de kerkbesturen van de parochies van de gemeente Gulpen-Wittem. Volgens de Blauwdruk 2010-2020 van het bisdom zouden die parochies samen, behalve Reijmerstok, een grote federatie gaan vormen met één bestuur. Die federatie zou voor 1 januari 2022 gevormd moeten zijn. Met het oog daarop zijn kerkbestuursleden, die moesten worden herbenoemd en ook ik als pastoor, aangesteld tot die datum. Bij de kerkbesturen leeft de vraag of de voorgenomen federatie op die datum wel van start kan gaan? Zo ja wat er dan allemaal nog dient te gebeuren, zo nee welke dan de consequenties zijn.

Het contact tussen het te benoemen centrale bestuur en de huidige parochies zou in stand kunnen blijven doordat de huidige kerkbesturen, eventueel aangevuld of nieuw 'bemenst' worden omgevormd tot parochieraden. De vergadering met leden van de huidige kerkbesturen is tot nog toe alsmaar uitgesteld vanwege de coronapandemie.

Intussen is Mgr. Maessen, ten gevolge van de ziekte van onze bisschop, belast met het bestuur van ons bisdom. Hopelijk komt de gevraagde bijeenkomst daardoor niet in gevaar. Als die vergadering heeft plaats gevonden worden jullie, parochianen van onze cluster Morgenster, zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

De Blauwdruk 2010-2020 van ons bisdom wat betreft de opzet van parochiestructuur is overigens niet uit de lucht komen vallen. De veranderingen in de samenleving, die zich sinds de 2^e wereldoorlog op verschillende terreinen hebben voorgedaan, vragen om *bezinning op huidige positie en rol als geloofsgemeenschap*. Ik hoop als pastoor binnen afzienbare tijd in een brochure de achtergronden daarvan voor jullie nader te beschrijven.

Vervolg >>>

BRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN CLUSTER 'MORGENSTER' JUNI 2021 (vervolg)

HERSTART VAN ACTIVITEITEN

Al meer dan een jaar zijn er –vanwege de pandemie- geen groepsbijeenkomsten in cluster Morgenster meer geweest. Het betrof de Pastoraatsgroep, die ten behoeve van onze parochies meedenkt over de vraag wat er in onze tijd ervoor nodig is om een plaatselijk vitale geloofsgemeenschap te zijn. Ook het Liturgisch Beraad, het Zorgoverleg, de Lectoren zijn niet meer bijeen geweest. Ook zijn er geen 'Oudersgesprekken' meer gevoerd over voor ouders relevante onderwerpen. De groep volwassenen, die hun geloof wilden verdiepen, zijn ook niet meer bij elkaar geweest. Ook onze koren hebben niet kunnen zingen en hun jaarvergaderingen af moeten gelasten. Hopelijk kunnen we onze activiteiten na de grote vakantie weer opstarten. Het is te hopen dat alle actief betrokkenen bij ons parochieleven na de versoepeling van de coronamaatregelen hun activiteit weer oppakken. Maar de parochiebesturen zijn niet de enige die met die hoop leven. Die hoop leeft ook, als ik het goed begrepen heb, bij de besturen van de verenigingen in onze dorpen. Juist onze parochies en verenigingen verbinden mensen met elkaar en ondersteunen de vitaliteit van onze dorps gemeenschappen.

Rest ons nog om alle parochianen, die – ook in deze coronatijd- hun bijdrage hebben geleverd, aan het overeind houden van ons parochieleven: materieel/financieel, door hun deelname aan de vieringen, door hun vrijwilligerswerk, door hun zorg voor elkaar, door hun interesse, van harte te bedanken.

Pastor Franssen, onze kerkbesturen en ik wensen allen de komende tijd de nodige ontspanning en mogelijkheid om bij te tanken. En daarna gaan we maar weer gezamenlijk aan de slag in de tijd die ons gegeven is.

Hartelijke groet, A. Reijnen, pastoor

OVERLIJDEN



Op 18 juni 2021 is **Charlotte Keijenberg-Ferwerda**, weduwe van Twen Keijenberg, in de leeftijd van 75 jaar overleden.

De crematie vond plaats in besloten kring.

Wij wensen haar familieleden heel veel sterkte toe.

'dat zij moge vertoeven in het aanschijn van de Heer'