

PASTOOR TON REIJNEN IS 88 GEWORDEN



Vrijdag 23 juli vierde onze pastoor in besloten kring zijn 88^e verjaardag, samen met zijn zussen met echtgenoten en kerkbestuursleden van Eys, Wahl- en Nijswiller.

Tijdens de afsluitende gezinsviering van de schoolkinderen werd er voor hem luid gezongen en geklapt.

Wij wensen onze pastoor nog vele gezonde jaren in goede gezondheid en Gods zegen.

HET PAROCHIESECRETARIAAT in Eys is geopend op maandag van 9.00 uur tot 12.00 uur en op donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur, tel. 043-4511243.

Het E-mail adres van de pastorie: h.agatha.eyes@hetnet.nl

H. COMMUNIE AAN HUIS: Parochianen die de behoefte hebben om een keer per maand de communie aan huis te ontvangen kunnen dit kenbaar maken aan Michel Pricken, Vossenstraat 9, Nijswiller, tel. 043-4512373 of b.g.g. het parochiesecretariaat in Eys, tel. 043-4511243.

MISINTENTIES kunt u opgeven bij familie Klerks, Ireneweg 24, tel. 4512206, bij de kerkmeester in de sacristie na de H.Mis of in een enveloppe onder vermelding van naam en adres in het offerblok achter in de kerk.

Misintenties graag drie weken van te voren opgeven in verband met vermelding in de weekbladen.



MEDEDELINGEN voor het parochieblad en de website kunnen worden ingeleverd in de sacristie:

- bij de kerkmeester;
- bij mevr. L. Jongkamp, Ireneweg 10 Nijswiller (043-4512382) of
- per. E-mail: st.dionysius-nijswiller@ziggo.nl

WEBSITE: Nieuws over uw parochie is voorts te lezen op de website van de parochie op de link: <https://dionysius-nijswiller.nl/>

BANKRELATIE: RABO-BANK:
IBAN: NL18 RABO 0132 2925 99 t.n.v. R.K. Parochie H. Dionysius.

CONTACTBLAD

Parochie H. Dionysius
Nijswiller

AUGUSTUS 2021



15 augustus: Maria ten Hemelopneming

“God met ons”

is de uitdrukking van het leven op aarde.

God biedt dat “met ons” aan,

Maria gaat er op in,

staat het onder mitsen en maren toe.

Maria heeft haar leven lang
in al die menselijk herkenbare

omstandigheden van ons,

dat “ja” volgehouden.

“God met ons”,

“God met haar” wordt uiteindelijk “ zij met God”.

Op het feest van Maria ten hemelopneming,

vieren wij dat zij met God is gegaan

de weg ten einde toe.

Laat het ons gegeven zijn

de weg van Maria te volgen ten einde toe.

uit: “Opbouw van het volk Gods”

JE MOET HET MAAR WETEN: WAT IS TOCH PESJONKELE?



Parochianen van zekere leeftijd hebben het in hun jeugd waarschijnlijk nog meegemaakt: pesjonkele. In- en uitbidden werd het ook wel genoemd. Een bijzondere traditie in de Kerk, die in onbruik is geraakt. De meeste mensen die het hebben meegemaakt herinneren het zich als een traditie rond Allerzielen, maar feitelijk hoort het thuis op 2 augustus.

‘Pesjonkele’ is een verbastering van het Latijnse woord Portiuncula, dat een verkleinwoord is en in dit geval naar een Mariakapelletje in Assisi verwijst. De kapel werd begin 13e eeuw door de jonge Sint-Franciscus opgeknapt. Op 2 augustus 1208 werd de kapel opnieuw ingewijd. Franciscus zou bij die gelegenheid van de paus een volle aflaat hebben verkregen voor iedereen die het kapelletje bezocht. Deze Portiuncula-aflaat kon bij ieder bezoek worden verdiend.

Later ging die traditie over op alle franciscaanse kerken en vanaf 1952 kon de aflaat ook op andere dagen en in alle parochiekerken worden verdiend. Zo ontstond het gebruik om met name op Allerzielen te ‘pesjonkele’, om zo aflaten voor overleden gelovigen te verdienen. Het bijzondere van de aflaat was dat je die kon verdienen telkens wanneer je de kerk bezocht en bepaalde gebeden uitsprak. Zelfs meerdere keren op één dag. Zo is het pesjonkele in de herinnering van velen verbonden met het achter elkaar door de kerk in- en uitgaan.

Bij de hervorming van de liturgie in 1966 heeft paus Paulus VI hier een einde aan gemaakt. De Portiuncula-aflaat kan nog steeds worden verdiend, maar slechts één keer, alleen in kerken van de franciscanen en alleen op 2 augustus. De Portiunculakapel in Assisi staat er overigens nog steeds, al is er in de 16e eeuw een grote basiliek omheen gebouwd. Daar kun je op 2 augustus nog ouderwets pesjonkele.

Bron: Parochiebladenservice Bisdom Roermond

(Een verdiende volle aflaat op diverse al of niet dierbare overledenen in het vagevuur toepassen om hen zodoende sneller uit hun lijden te verlossen.

AGENDA VOOR DE MAAND AUGUSTUS

Zaterdag 7 augustus 19.00 uur - 19e zondag door het jaar

Lezingen uit: 1 Koningen 19, 4-8 en Johannes 6, 41-51.

Met medewerking van organist Ton Notermans.

Intentie: Voor Gerda Hagen - Debije.

Zaterdag 14 augustus 2021 19.00 uur - 20e zondag door het jaar

Maria Tenhemelopneming (hoogfeest) (Kroetwuschzegening).

Lezingen uit: 1 Kronieken 15, 3-4 + 15-16 + 16, 1-2 en Lucas 11, 27-28.

Met medewerking van organist Ton Notermans.

Intenties:

Jaardienst voor Anna Pricken. (Stg).

Jaardienst voor ouders Klerks - Stommen. (Stg).

Als 2^{de} jaardienst voor Wiel Hendriks; tevens voor ouders

Hendriks – Gossens.

Zaterdag 21 augustus 2021 19.00 uur - 21e zondag door het jaar

Lezingen uit: Jozua 24, 1-2a. 15-17. 18b en Johannes 6, 60-69.

Met medewerking van organist Ton Notermans.

Intentie: Voor hen die offerden.

Zaterdag 28 augustus 2021 19.00 uur - 22e zondag door het jaar

Lezingen uit: Deuteronomium 4, 1-2. 6-8 en Marcus 7, 1-8. 14-15. 21-23

Intentie: Jaardienst voor Maria Horbach. (Stg).

NB: Organist Ton Notermans geniet zijn vakantie van 23 augustus tot 8 september!

MISSIE VERKEERSMIDDELEN ACTIE / MIVA-COLLECTE

In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die het als hun bestemming zien om anderen te helpen. MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen.



In de tweede week van augustus zal achter in onze kerk een collectebus worden geplaatst waarin u uw waardering voor onze missionaire werkers kunt laten blijken of stort uw bijdrage op IBAN NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA, Den Bosch

KROEDWUSJ-WANDELING



Op zaterdag 14 en zondag 15 augustus kunt u vanuit Klooster Wittem meedoen aan een kroedwusj-wandeling. Een kroedwusj is een boeketje van bepaalde veldbloemen en granen, die bescherming zouden bieden tegen ziekte en onheil. Traditioneel werden (en worden) deze verzameld en gezegend op Maria Hemelvaart, 15 augustus.

In Wittem is er in het Maria-Hemelvaartweekend twee maal een wandeling om kroedwusjen te maken: na uitleg bij de start gaat u in de velden rond het klooster op zoek naar de benodigde bloemen. Na ca. 1,5 uur is er gelegenheid om kroedwusj-boekjes samen te stellen en ten slotte is er een korte viering met zegening van de kroedwusjen.

De wandeling is dit jaar in verband met corona op twee dagen, zodat de groepen wat kleiner gehouden kunnen worden.

Tijd: 13.30 tot ca. 16.00 uur

Deelname kost € 2,50; aanmelden vooraf via de receptie van het klooster, tel. 043 450 1741 of via de website: www.kloosterwittem.nl

Op zondag 15 augustus speelt in de Kloosterkerk Ben Dassen op dwarsfluit Marialiedereren, van 14.00 tot 16.00 uur. Hierbij kunt u vrij in en uit lopen.

Rond ca. 15.45 uur kunt u eventueel aansluiten bij de viering met kroedwusj-zegening.

KOORCONCERT VROUWENENSEMBLE 'EMBRACE'

Onder leiding van André van Vliet.

Al vele jaren komt de bevlogen musicus André van Vliet met een van zijn koren naar Klooster Wittem. Dit jaar komt hij twee keer; in augustus met het Vrouwenkoor Embrace.

André van Vliet studeerde in 1991 af aan het conservatorium in Utrecht. Hij reist wekelijks het land door als begeleider en solist en leidt zelf ook enkele koren. Hij geeft regelmatig concerten in binnen en buitenland, ook voor radio en televisie.

'Embrace' is een klein koor van 6 enthousiaste en ervaren zangeressen. Het zal een gevarieerd programma aanbieden van voornamelijk religieuze koorwerken, die worden afgewisseld met orgelstukken door de dirigent. Muziek en zang zijn voor André van Vliet en zijn koor een uitdrukking van hun dankbaarheid voor het leven en hun eerbied voor God.

Datum en tijd: donderdag 12 augustus 2021, 20:00 – 21.30 uur

Entree: vrije gabe; opgave vooraf is niet nodig (tenzij de coronaregels weer verscherpt worden)

WATERSNOOD (ook) IN ONZE PAROCHIES.

18-7-2021

Dierbare getroffen dorpsbewoners van Eys, Nijswiller en Wahlwiller,

Als kerkbesturen van de parochies van onze dorpen, samenwerkend in cluster Morgenster, willen we aan al onze dorpsbewoners die getroffen zijn door de watersnood van de afgelopen week ons medeleven uitdrukken. Er is veel (materiële) schade, oorzaak van verdriet; soms is er sprake van verwarring, hopeloosheid en onzekerheid. En de grote vraag of de schade vergoed wordt? Tot hoever zullen de verzekeringsmaatschappijen gaan en hoever reikt de tegemoetkoming van de regering en het daartoe in het leven geroepen rampenfonds? En dan is er nog het gevoel van vergeefsheid van soms jarenlange inspanning om woningen/bedrijven tot comfortabele (t)huizen te maken. Voor veel dorpsbewoners dus schade, zowel materieel als ook 'geestelijk'.

Eem groot goed is de veelvuldige onderlinge hulp op allerlei gebied in onze dorpen, variërend van hulpverlening bij het leegpompen van huizen tot het ter beschikking stellen van logies en goederen. Dat was geweldig en menigmaal ontroerend.

Als parochiegemeenschap hebben we de mentaliteit, die genoemde inzet- voor- elkaar draagt, ondersteund in onze kerkelijke vieringen tijdens het weekeinde van 17/18 juli. Met degenen die er waren hebben we stilgestaan bij wat ons is overkomen; maar niet alleen ons, ook de bewoners van de Eifel (Ahr- en Erftal) en Ardennen. En nu alweer berichten over Oostenrijk en Beieren. Gelukkig zijn er bij ons geen slachtoffers gevallen. Daar kunnen we dankbaar voor zijn. In de Voorbede tijdens onze vieringen hebben we aandacht besteed aan al onze dorpsbewoners, die te lijden hebben gehad van de watersnood van afgelopen week, en aan de gevolgen ervan nog steeds lijden; maar ook hebben we gedacht aan al degenen, die behulpzaam zijn geweest en zich 'naasten' hebben getoond van de getroffen dorpsbewoners.

Door alles wat ons overkomen is wordt duidelijk hoe kwetsbaar we zijn. Mochten we al met de gedachte gespeeld hebben dat we langzamerhand alles in onze greep hebben, we hebben ervaren dat dit niet het geval is. We zijn onderdeel van de natuur en haar wispelturigheden. Terzelfder tijd van de watersnood werden we ook nog geraakt door ander onheil zoals het overlijden van Peter R. de Vries, die opkwam voor gerechtigheid en toeverlaat was van velen. Ook namen de coronabesmettingen weer toe en kleurde Nederland rood.

We wensen onze dorpsbewoners, die te lijden hebben van de gevolgen van de watersnood een gunstige afwikkeling van alle schade en verdere steun van medebewoners. Moge de aandacht voor elkaar in onze dorpen en de onderlinge betrokkenheid bewaard blijven en invulling vinden, ook als het ons weer goed gaat.

Mede namens pastor Franssen en de kerkbesturen,

A. Reijnen, pastoor

BRIEF AAN DE PAROCHIANEN



Op 1 juli j.l. hebben afgevaardigden van de kerkbesturen uit de dorpen van de gemeente Gulpen-Wittem (behalve Reijmerstok) vergaderd met het dekenaal bestuur o.l.v deken P. Bronneberg. Ook de nieuwe Vicaris Generaal van ons bisdom Harrie Quaedvlieg was aanwezig. Hij heeft voortaan de leiding van de commissie van Herstructurering van ons bisdom en vertelde over zijn ervaringen bij de federatievorming van alle parochies van Geleen.

Tijdens die vergadering en de vergadering van 12 juli van ons dekenaal bestuur, is er al wat duidelijker geworden welke stappen gezet gaan worden om te komen tot één federatie van parochies in onze gemeente. Deken P. Bronneberg, pastoor van Gulpen en Wijlre, is per 1 juli benoemd tot pastoor van de (kleine) federatie Epen, Mechelen en Slenaken.

Deken Bronneberg krijgt er per 1 september een kapelaan en een diaken bij, beiden uit India. - Kapelaan Marthoma Alexander (32) met als werkgebied Mechelen Epen en Slenaken.

- Vins Siju Bysingh (31) wordt diaken en het volgend jaar priesterge-wijd; hij wordt toebedeeld aan Eys, Wahl- en Nijswiller. Beiden gaan voorlopig wonen in de pastorie van Slenaken. Het is de bedoeling dat vanaf november alle 9 parochies bijdragen aan hun salariëring. Met de parochies zal over de hoogte van ieders bijdrage worden overlegd.

Mijn benoeming als pastoor loopt t/m 31 december van dit jaar. Ik hoop daarna dienstbaar te blijven aan het dekenaat en de federatievorming in de gemeente Gulpen-Wittem. Het tot stand komen daarvan zal stap voor stap gebeuren. De parochies van Epen, Mechelen en Slenaken vormen al een kleine federatie met één overkoepelend bestuur.

Cluster Morgenster (Eys, Wahlwiller en Nijswiller) heeft al een overkoepelend bestuur en is op weg naar een kleine federatie per 1-1-2022. Op veel terreinen wordt in Morgenster al samengewerkt zoals in de Pastoraatsgroep, het Liturgisch Beraad, de Lectorengroep, het Zorgoverleg etc.

Lees verder >>>>

BRIEF AAN DE PAROCHIANEN (Vervolg)

Vóór het einde van dit kalenderjaar hopen we met de drie kerkbesturen tot een formeel clusterbestuur te komen dat verantwoordelijk is voor alle drie de parochies van Morgenster en erkend wordt door ons bisdom. Bij de aanbieding van een geconsolideerde jaarrekening aan het bisdom blijven de financiën van de huidige parochies gesplitst.

De plaatselijke kerkbesturen worden omgevormd tot 'parochieraden, die een aantal taken zullen blijven vervullen, die ze nu ook vervullen: de zorg voor de gebouwen; de zorg voor het de administratie en 't op peil blijven van de financiën; het stimuleren van de parochianen om mee te doen met vrijwilligerswerk. Aan de verschillende parochieraden zal een budget worden toegekend, zodat men niet voor ieder wissewasje naar de penningmeester hoeft. Over al dit soort zaken zullen afspraken worden gemaakt. Het zal zaak zijn dat de verhouding tussen de parochieraden, de parochies en het centrale bestuur berust op vertrouwen.

Stap voor stap gaan de clusters richting een grote federatie met deken Bronneberg als pastoor-moderator, die geholpen wordt door 2 kapelaans en verder door gepensioneerde pastores als vrijwilligers. Pastor Franssen blijft beschikbaar. Welke mijn rol zal zijn, daarover ga ik na de vakantie met de deken in gesprek.

De ontwikkelingen in de samenleving en de positie van geloof en Kerk vragen om aanpassing. Het doel ervan is een structuur te scheppen waarin het doorgeven en de beleving van het Evangelie zo goed mogelijk wordt ondersteund. Ieder van ons kan met de talenten die hem/haar zijn geschonken daaraan een bijdrage leveren.

Hartelijke groet, mede namens pastor Franssen.
Blijf gespaard voor corona,

A. Reijnen, pastoor