

## GEDOOPT



Zondag 19 september 2021 om 14:45 uur is Rowan Joris Demi Mullenders, zoon van Guido Mullenders en van Marijke Beusen, Rijksweg 84a, 6286AM Nijswiller, in onze parochiekerk gedoopt. Rowan is geboren op 12 juni 2021 in Maastricht. Peetoom is Joris Mullenders. Peettante is Demi

Mullenders.

Dat de naam van Rowan geschreven moge zijn in de palm van Gods hand.

**HET PAROCHIESECRETARIAAT** in Eys is geopend op maandag van 9.00 uur tot 12.00 uur en op donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur, tel. 043-4511243. Het E-mail adres van de pastorie: [h.agatha.eys@hetnet.nl](mailto:h.agatha.eys@hetnet.nl)

**H. COMMUNIE AAN HUIS:** Parochianen die de behoefte hebben om een keer per maand de communie aan huis te ontvangen kunnen dit kenbaar maken aan Michel Pricken, Vossenstraat 9, Nijswiller, tel. 043-4512373 of b.g.g. het parochiesecretariaat in Eys, tel. 043-4511243.

**MISINTENTIES** kunt u opgeven bij familie Klerks, Ireneweg 24, tel. 4512206, bij de kerkmeester in de sacristie na de H.Mis of in een enveloppe onder vermelding van naam en adres in het offerblok achter in de kerk. Misintenties graag drie weken van te voren opgeven in verband met vermelding in de weekbladen.



**MEDEDELINGEN** voor het parochieblad en de website kunnen worden ingeleverd in de sacristie:

- bij de kerkmeester;
- bij mevr. L. Jongkamp, Ireneweg 10 Nijswiller (043-4512382) of
- per. E-mail: [st.dionysius-nijswiller@ziggo.nl](mailto:st.dionysius-nijswiller@ziggo.nl)

**WEBSITE:** Nieuws over uw parochie is voorts te lezen op de website van de parochie op de link: <https://dionysius-nijswiller.nl/>

**BANKRELATIE: RABO-BANK:**  
IBAN: NL18 RABO 0132 2925 99 t.n.v. R.K. Parochie H. Dionysius.

## CONTACTBLAD

Parochie H. Dionysius  
Nyswiller

NOVEMBER 2021



Kijk eens, Maria, hier in mijn handen iets wat ik U nog geven moet.  
Dit is een kaars om bij u te branden en die wil zeggen: Wees gegroet.  
Dit is een kaars om bij u te branden en die wil zeggen: Wees gegroet.

O alstublieft, onthoud alle dagen dat 'k met dit kaarsje bij u kwam.  
Als ik u later ooit iets kom vragen, denk dan, Maria, aan die vlam.  
Als ik u later ooit iets kom vragen denk dan, Maria, aan die vlam.

Want het is nooit op aarde vernomen.  
Moeder, in de geschiedenis,  
dat er een mens tot u is gekomen die niet getroost vertrokken is:  
dat er een mens tot U is gekomen die niet getroost vertrokken.

Michel van der Plas

## ONVERSCHILLIGHEID



Een Braziliaanse medebroeder werkzaam in Suriname, plaatste in het Bisdomblad 'Omhoog' van Paramaribo een artikel over 'onverschilligheid' van een zekere Melvin Mackintosh, en is de moeite waard om bij stil staan: "De religieuze crisis evolueert beetje bij beetje in de richting van onverschilligheid". Een regel verder: "De beste manier om de positie van velen te definiëren is een religieuze onverschilligheid waar geen vragen, twijfels of crises meer zijn".

Het is niet eenvoudig om deze onverschilligheid te beschrijven. Wat je als eerste waarneemt is een afwezigheid van religieuze rusteloosheid, God is niet van belang. De persoon leeft zorgeloos, zonder nostalgie of religieus perspectief. Het is geen ideologie. Het is meer een omhullende atmosfeer waarin een relatie met God verwatert. Er zijn verschillende soorten onverschilligheid. Sommigen leven in een groeiende afstand. Het zijn mensen die steeds verder van het geloof afgaan; ze verbreken de banden met religieuze zaken, ze laten praktijken los, beetje bij beetje verdwijnt God uit hun geweten.

Anderen leven eenvoudigweg in beslag genomen door de dagelijkse sleur; ze zijn nooit erg in God geïnteresseerd; ze hebben waarschijnlijk een zwakke en gebrekkige religieuze opvoeding 'gekregen'. Ze leven niet zo bewust. Voor sommigen is hun onverschilligheid een vrucht van religieuze conflicten of frustrerende ervaringen met voor godsdienstig doorgaande mensen of kerkelijke voorschriften (denk aan echtscheiding).

Anderen groeien in onverschilligheid omdat ze niet leven in een godsdienstig klimaat of godsdienstige omgeving. Weer anderen leven uiterlijk godsdienstig, maar innerlijk zijn ze eigenlijk onverschillig. Ze doen denken aan de opmerking van Jezus in het Evangelie van Marcus (hst 7): 'Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is verre van mij'.

Is dit herkenbaar? De coronatijd met zijn beperkingen ook t.a.v. kerkelijke samenkomsten en vieringen heeft aardig wat bezinning opgeleverd rond de vraag: waar gaat het om als we het hebben over geloof en kerk? Groeiende onverschilligheid maatschappelijk en kerkelijk kan alleen genezen vanuit betrokkenheid op elkaar en liefde voor elkaar.

A. Reijnen, pastoor.

## AGENDA VOOR DE MAAND NOVEMBER

### **Zondag 1 november 2021 15.30 uur - Allerzielendienst**

Aansluitend zegening van graven op begraafplaatsen.

Lezingen uit: Apokalyps 7, 2-4. 9-14 en 1 Johannes 3, 1-3.

### **Zaterdag 6 november 2021 19.00 uur - H. Willibrordus (hoogfeest - 32ste zondag door het jaar.**

Lezingen uit: Jesaja 52, 7-10 en Marcus 16, 15-20.

Intenties:

Voor Jan Savelberg. (Buurt Höfkensweg).

Voor Hub Horbach. (Off).

### **Zaterdag 13 november 2021 19.00 uur - 33e zondag door het jaar**

Lezingen uit: Daniël 12, 1-3 en Marcus 13, 24-32.

Intentie: Voor hen die offerden.

### **Zaterdag 20 november 2021 18.00 uur - Christus Koning (hoogfeest) (Viering Ceciliafeest)**

(34ste zondag en laatste weekend van het liturgisch jaar).

Lezingen uit: Daniël 7, 13-14 en Johannes 18, 33b-37

Intenties:

Voor Gerda Hagen - Debije.

Voor Elly Ploumen - Erkens; tevens voor ouders Ploumen - Loo en ouders Erkens - Halders.

Jaardienst voor Cisca Naundorf - Bröcheler.

Jaardienst voor Casper Mehlkop.

### **Zaterdag 27 november 2021 19.00 uur - 1e zondag van de Advent (jaar C)**

Jaardienst voor ouders Hubert Olischlager en Miena Olischlager - Lumeij. (Stg).

Intentie: Voor Sjeng Lukassen. (Br. Ireneweg).

(Lezingen voor de weekenden 27 en 28 november en de gehele maand december 2021 staan in nieuw boekje Directorium 2022.

Dat boekje wordt pas in oktober/november 2021 uitgegeven.)

## UITREIKING SINT DIONYSIUSSPELD



Op zondag 10 oktober j.l., tevens kermiszon-  
dag, vierden wij in Nijswiller niet alleen het  
feest van onze patroonheilige, maar kon ook  
de St. Dionysiuspeld worden uitgereikt aan  
de heer Jan Zinken. Jan is daarmee de vijfde  
vrijwilliger aan wie deze onderscheiding is  
uitgereikt.

Jan werd door Bèr Gootjes, vicevoorzitter van  
het kerkbestuur, toegesproken en werden de  
zeer vele verdiensten van Jan uitgebreid ge-  
memoreerd. Aan erebestuurslid Jo Sijben viel  
de eer te beurt om - namens het kerkbestuur -

deze bijzondere onderscheiding aan het einde van de mis op te spelen,  
waarna Jan door Harmonie Excelsior muzikaal werd gefeliciteerd.  
Jans echtgenote Annie mocht uiteraard ook delen in deze huldiging en ont-  
ving een mooi boeket.

Wij feliciteren Jan met deze bijzondere erkenning voor al hetgeen hij voor  
kerk, parochie en onze samenleving heeft gedaan en danken zijn echtgenote  
Annie voor haar steun

## ALLERZIELEN

*Heer, herinner U de namen van hen  
die gestorven zijn,  
en vergeet niet dat zij kwamen  
langs de straten van de pijn,  
langs de wegen van het lijden,  
door het woud van de eenzaamheid  
naar het dag en nacht verbeide  
Vaderhuis, hun toebereid.....*

In het bijzonder gedenken wij heel bewust degenen van wie wij het afgelo-  
pen jaar afscheid hebben genomen: Wij herdenken dit jaar in het bijzonder:

- † 05-02-2021 Al de Liège
- † 22-04-2021 Jan Savelberg
- † 26-05-2021 Corrie Vluggen - Krings
- † 28-05-2021 Cicilia Lenders - Ramakers
- † 04-06-2021 Jeannie Collaris
- † 18-06- 2021 Charlotte Keijenberg - Ferwerda



## GEDACHTENIS VAN ALLEN DIE ONS ZIJN VOORGE- GAAN 2021



Het is herfst, de bomen kleuren, de bladeren val-  
len, het donker treedt eerder in dan enkele maan-  
den geleden. We dragen warme kleding die bij  
het herfstklimaat past, de verwarming verdrijft de  
kilte uit ons huis. We kijken me bezorgdheid naar  
het omhoogschieten van de energieprijzen. In de  
herfsttijd vieren we Allerheiligen en Allerzielen,  
gedenken degenen, die ons in de dood zijn voor-  
gegaan.

Ook wij zullen eens horen bij degenen, die her-  
dacht worden. Wij vragen de voorspraak van Alle  
Heiligen. Ze dienen ons tot voorbeeld door de  
manier waarop ze door alle moeilijke momenten heen overeind zijn  
gebleven. Ze benadrukken steeds dat ze dat danken aan Gods genade.  
Dichter bij ons zelf staan wellicht degenen die ons het naaste waren.  
Wij hebben met onze overleden ouders, grootouders, broers, zussen,  
familie en vrienden het leven gedeeld. Onze ouders stonden aan de  
oorsprong ervan. Onze band is onlosmakelijk blijvend. Maar zij zijn  
niet de enigen, die bijgedragen aan wie we geworden zijn of nog altijd  
aan het worden zijn. Ze waren met velen, broers, zussen, familieleden,  
vrienden, opvoeders, collega's, burens.

Allerheiligen en Allerzielen nodigen uit tot bezinning , maakt ons be-  
dachtzaam en stil; we hebben herinnering aan wat waardevol was en  
voor ons nog steeds is; we hebben misschien ook herinnering ook aan  
wat beter had gekund. Zulke momenten van stilte zijn belangrijk in  
onze hectische wereld, gevuld met zoveel wat onze aandacht vraagt en  
ons wordt aanbevolen als noodzakelijk voor een ons welzijn. Genera-  
ties zijn ons voorafgegaan, binnen hun eigen omstandigheden, maar  
allen met eenzelfde het verlangen naar een zinvol leven voor henzelf  
en voor degenen, die na hen kwamen. Gedenken we degenen, die ons  
zijn voorgegaan met eerbied en respect en waar nodig barmhartigheid,  
wetend dat onze God een god van liefde en ontferming is. Mogen we  
leren van degenen, die ons zijn voorgegaan.

Pastoor A. Reijnen

## BRIEF AAN DE PAROCHIANEN OKTOBER 2021

Dag Parochianen van cluster Morgenster (Wahlwiller, Nijswiller en Eys),

Er staan ons flinke veranderingen te wachten. Ik probeer ze nog even voor jullie op een rijtje te zetten:

Vanaf 1 januari heeft onze cluster een nieuwe pastoor, n.l. pastoor-deken Paul Bronneberg van Gulpen en Wijlre. Hij is nu al pastoor van de federatie Epen, Mechelen en Slenaken, van de federatie in oprichting Wijlre. Hij wordt per 1 januari ook voorzitter van de federatie Morgenster (Wahlwiller, Nijswiller en Eys). Onze drie kerkbesturen gaan verdwijnen. Onze federatie Morgenster krijgt in plaats daarvan één juridisch bevoegd kerkbestuur. Onze huidige drie kerkbesturen worden vervangen door ‘parochieraden’ met controlerende en uitvoerende taken op het gebied van administratie plaatselijke financiën, zorg voor (kerk)gebouwen, begraafplaatsen etc. De *drie kleine federaties* van de gemeente Gulpen-Wittem, EMS, Morgenster en Gulpen-Wijlre gaan *op de duur samen in één grote federatie*.

Pastoor-deken Bronneberg wordt bijgestaan door twee kapelaans uit India. Kapelaan Marthoma met vooral aandacht voor de federatie EMS en kapelaan Vince, Siju (spreek uit Sidjoe) Beysingh, nu onlangs in India tot diaken gewijd, met speciale zorg voor onze federatie Morgenster. Kapelaan Siju zal in April in India tot priester worden gewijd en kan dan de taken van pasto(o)r Reijnen overnemen.

Er zijn parochianen die zich afvragen waarom deze veranderingen, waarom moet dat allemaal? Wat winnen we ermee? Om op dit soort vragen een antwoord te geven heb ik een kleine brochure geschreven van 16 bladzijden in A-5 formaat. De brochure heet ‘**Veranderingen in samenleving en kerk**’. Ik probeer aan te geven hoe veranderingen in onze manier van (samen)leven ook veranderingen meebrengt voor het leven mét en ín geloof en kerk. De brochure heeft de volgende inhoud:

1. In grote trekken worde de veranderingen in de samenleving beschreven. Vervolgens:
2. Een andere positie van geloof en kerk.
3. Pogingen om de ‘kerk bij de tijd’ te brengen.

Vervolg>>>>

## BRIEF AAN DE PAROCHIANEN OKTOBER 2021 (Vervolg)

4. De Kerk als ‘eigendom van de Heer’.
5. De vreugde van het Evangelie.
6. Van fijnmazige parochiestructuur naar federatie en fusie.
7. Een vitale geloofsgemeenschap.

Men heeft mij ervoor gewaarschuwd de brochure huis aan huis te verspreiden, ‘omdat mensen nauwelijks meer lezen, buiten korte teksten en krantenkoppen. Ze zijn visueel ingesteld’. De brochure zou van de brievenbus naar het oud papier gaan, bestemd voor de papierophalers van de harmonie’. Ook een belangrijk doel, maar daarvoor is de brochure in eerste instantie niet geschreven. Daarom is de brochure beschikbaar voor wie ze wil lezen. Ze staat op de parochiewebsites en een klein aantal exemplaren ligt in onze kerken. Ook kan ze tijdens kantooruren worden afgehaald aan de pastorie in Eys.

Onze huidige kerkbesturen houden zullen jullie verder op de hoogte houden.

Alle goeds; moge God met ons zijn, ook in deze veranderende tijden.

A. Reijnen, pastoor

## GEDOOPT



Zondag 17 oktober 2021 is Sam Marco Manou Mertens, zoon van Tom Mertens en Cindy Moonen, wonende Vossenstraat 34 Nijswiller, in onze parochiekerk gedoopt. Sam is geboren op 12 juli 2021.

Dat Sams naam geschreven moge zijn in de palm van Gods hand.