

KERST

*Niet om een wonder uit vreemde verte
niet om een engel de aarde hoog te boven
niet om een kind vanuit de hemel nedergedaald
bidden wij – maar om engelen van mensen
dagelijks om ons heen om het wonder van vrede
voor hier en overal om het vertrouwen
dat spreekt uit kinderogen om de mens Jezus,
- kind van Bethlehem man van Nazaret –
in wie Gij, God en Goed, bent gezien de eeuwen door.*

Peer Verhoeven



CONTACTBLAD

Parochie H. Dionysius

Nyswiller

December 2024



Kerstgedachten

*het is goed te weten wat we hebben
een thuis met veiligheid en sfeer
met kaarsen en een goede maaltijd
en met zo heel veel, heel veel meer*

*het is goed in vrijheid te kunnen leven
het hoogste goed, de diepste kracht
van waaruit het sterkste op kan bloeien
en waar de mensheid op wacht.....*

*het is goed dat wat je hebt, te koesteren
het licht, de man, de vrouw, het kind,
dit te behoeden, te beschermen,
omdat je het zo bijzonder vindt.....*

*het is goed te weten wat wij hebben
de liefde en de menselijkheid
en dat wij daaraan moeten werken,
een opdracht in een kille tijd.....*

(Margreet van Hoorn)

HET PAROCHIESECRETARIAAT in Eys is geopend op maandag van 9.00 uur tot 12.00 uur en op donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur, tel. 043-4511243. Het E-mailadres van de pastorie: h.agatha.eyes@hetnet.nl

MISINTENTIES kunt u opgeven bij het secretariaat van cluster "Morgenster" op bovenstaand adres, E-mailadres en telefoonnummer. Misintenties graag drie weken van te voren opgeven in verband met vermelding in de weekbladen.

H. COMMUNIE AAN HUIS: Parochianen die de behoefte hebben om een keer per maand de communie aan huis te ontvangen kunnen dit kenbaar maken aan Michel Pricken, Vossenstraat 9, Nyswiller, tel. 043-4512373, b.g.g. het parochie-secretariaat in Eys, tel. 043-4511243 of Kapelaan Siju tel. 0618242777.

MEDEDELINGEN voor het parochieblad en de website kunnen worden ingeleverd bij de kerkmeester in de sacristie of bij mevr. L. Jongkamp, Ireneweg 10 Nyswiller (043-4512382) of per. E-mail: st.dionysius-niiswiller@ziggo.nl



WEBSITE van de parochie:
<https://dionysius-niiswiller.nl/>

BANKRELATIE: RABO-BANK:
IBAN: NL18 RABO 0132 2925 99 t.n.v. R.K.
Parochie H. Dionysius.

SAMEN OP WEG NAAR KERSTMIS



Op zondag 1 december begint de Advent, een bijzondere tijd van het jaar waarin we ons mogen voorbereiden op het feest van Kerstmis. Deze vier weken zijn een periode van bezinning en hoop, waarin we ons hart openen voor de komst van Jezus, het Licht van de wereld.

De adventstijd nodigt ons uit om stil te staan bij de diepere betekenis van Kerstmis. Het is een tijd om ons geloof te verdiepen en te reflecteren op de boodschap van hoop, vrede, vreugde en liefde die Jezus met Zijn geboorte brengt. Een prachtig symbool in deze periode is de adventskrans, waaraan we elke zondag een extra kaars aansteken. Dit ritueel markeert niet alleen de voortgang van de weken, maar versterkt ook onze verwachting en vreugde voor wat komen gaat.

De eerste kaars van de advent herinnert ons aan de hoop die God ons schenkt, de zekerheid dat Hij ons nooit alleen laat. De tweede kaars staat voor de vrede waar we naar verlangen, in ons hart en in de wereld om ons heen. Met de derde kaars vieren we de vreugde van Zijn komst, de blijde boodschap dat Hij dichtbij is. En de vierde kaars herinnert ons aan de liefde die Jezus naar ons brengt en die ons oproept om diezelfde liefde te delen met anderen. Laten we in deze adventstijd samen optrekken, als een gemeenschap van geloof, hoop en liefde.

Ik wens u allen een gezegende en inspirerende adventstijd toe.

Kapelaan Siju

OVERLIJDEN



Op maandag 4 november is **Jo Pelzer - Schmeets**, weduwe van Joep Pelzer, in de leeftijd van 80 jaren overleden.

De plechtige uitvaartdienst vond plaats op zaterdag 9 november, gevolgd door de begrafenis op de begraafplaats aan de Hofstraat.

De zeswekdienst zal worden gehouden op zaterdag 21 december om 19.00 uur.

Wij wensen haar kinderen, klein- en achterkinderen heel veel sterkte toe. Dat Jo moge rusten in de vrede van de Heer.

DONEREN VOEDSELBANK



De Franciscusgroep van Wijlre organiseert in de week van 2 t/m 7 december een inzamelingsactie ten behoeve van de voedselbank. Ook de parochies van de Morgenster zijn gevraagd om mee te doen.

De bedoeling is dat u in deze week producten kunt doneren voor de voedselbank. De voedselbank heeft een boodschappenlijstje gemaakt, met producten die ze goed kunnen gebruiken. Dat zijn o.a. pasta, bakolie/olijfolie, rijst, blikgroente, blikken vlees, houdbare zuivel in pakken, koffie en thee, aardappelpuree (pak), houdbaar broodbeleg (o.a. jam, hagelslag, stroop), vruchtensap (pak) en maandverband.

Wilt u doneren? U kunt u product (en) deponeren op maandag 2 december tussen 9.00 uur en 12.00 uur en op donderdag 5 december tussen 14.00 uur en 16.00 uur in de garage van onze pastorie. Daar staat een box waar u de producten in kunt doen.

LITURGISCHE VORMING



Op zaterdag 7 december is de 3e bijeenkomst. Het thema is: Kerstboom & Kerstman. De bijeenkomst duurt van 13.30 uur tot 15.00 uur en vindt plaats in het parochiehuis in Gulpen, kapelaan Pendersplein 10. Aanmelden: activiteiten@sgv-roermond.nl en de kosten bedragen € 5,00.

KERST- EN NIEUWJAARSWENSEN

Het kerkbestuur, de parochieraad, pastoor Bronneberg, kapelaan Siju, kapelaan Jérôme Jerry, emeritus pastoor Reijnen en pastor Franssen wensen u een Zalig Kerstfeest en een gezegend 2025.

De medewerkers van het parochieblad sluiten zich bij deze wensen van harte aan.



OPBRENGST COLLECTE WERELDMISSIEMAAND 2024



In oktober hebben de leden van het Missiecomité **Eys-Nijswiller-Wahlwiller** de jaarlijkse collecte gehouden ten behoeve van Wereldmissiedag. Dit jaar is de opbrengst van

de collecte bestemd voor projecten in Papoea-Nieuw-Guinea, die zich richten op de catastrofale gevolgen van klimaatverandering, op vrouwenrechten en op het mobiliseren van jonge mensen voor vrede. Zie voor meer info: www.missio.nl

De collecte heeft dit jaar het mooie bedrag opgeleverd van € 2.071,03. Dat is weer een prima resultaat. Het Missiecomité bedankt alle donateurs en vrijwilligers die meegeholpen hebben de collecte weer tot een succes te maken.

Al vele jaren zamelt het Missiecomité geld in voor projecten, wereldwijd ten behoeve van de allerarmsten. Dat is in deze tijd meer nodig dan ooit. Wanneer u graag mee wilt helpen, dan bent u van harte welkom. Mocht u meer informatie willen dan kunt u altijd een van onze leden raadplegen of een bericht sturen naar jfmurlings@hotmail.com of bellen met 06-50218760.

VIER.NU KERSTMIS NU ONLINE



Op de website Vier.nu over christelijke hoogfeesten, staat bij het begin van de Advent op zondag 1 december Kerstmis centraal. De site is gevuld met informatie, downloads en links over Kerstmis en wordt gedurende de Adventstijd nog verder aan-

gevuld, onder meer met een video met een kerstwens van de Nederlandse bisschoppen.

Vier.nu is een website die bedoeld is om zoveel mogelijk informatie te geven over de christelijke hoogfeesten. In het geseclariseerde Nederland anno nu is lang niet meer algemeen bekend wat er nou eigenlijk wordt gevierd met bijvoorbeeld Pinksteren, Pasen en Kerstmis.

Bezoek de website Vier.nu op: <https://www.vier.nu/>

EEN NIEUWE START VANAF DE ADVENT

Op zondag 1 december begint de advent, de voorbereidingstijd op kerstmis. vier weken lang steken we elke zondag een extra kaarsje op de adventskrans aan, totdat op zondag 22 december alle kaarsen branden en we twee dagen later kerstmis kunnen vieren.



Met het begin van de advent begint in de kerk ook een nieuw kerkelijk jaar. We beginnen dan weer aan een nieuwe cyclus van de grote verhalen uit het leven van Jezus: zijn geboorte, zijn doop in de Jordaan, het optrekken met zijn leerlingen, zijn vervolging en kruisiging, de verrijzenis met Pasen en zijn hemelvaart en de komst van de heilige geest met Pinksteren. Dit zijn de drie zogeheten 'sterke tijden' van het kerkelijk jaar in een notendop.

Op de zondagen daaromheen horen we andere verhalen uit het leven van Jezus. Dit wordt de 'tijd voor het jaar' genoemd. In de liturgie hebben al die tijden en feesten ook een eigen kleur: wit is voor de hoogfeesten, paars voor de advent en de vasten, rood voor de martelaren en groen voor de gewone tijd door het jaar. Voor half advent en half vasten bestaat ook nog de mogelijkheid om roze te dragen.

Met het begin van het kerkelijk jaar, begint de kerk ook aan een nieuwe reeks lezingen in de liturgie. de lezingen op de zondagen zijn verdeeld

in drie reeksen: a, b en c. Afgelopen jaar was een zogeheten b-jaar. dat wil zeggen dat er voorgelezen werd uit het evangelie van Marcus. komend jaar wordt c-jaar. Dan staat het evangelie volgens Lucas centraal.



Welke lezingen op welke dag gelezen worden en welke feesten er worden gevierd, is te lezen in het zogeheten directorium voor de Nederlandse kerkprovincie. Dit is een handig boekje waarin de liturgische kalender voor het hele kerkelijk jaar staat en te koop is bij de nationale raad voor liturgie.

AGENDA VOOR DE MAAND DECEMBER

Zaterdag 7 december 19.00 uur - 2e zondag van de Advent

Lezingen uit: Baruch 5,1-9 en Lucas 3,1-6
Voorganger Emeritus-pastoor A. Reijnen

Vrijdag 13 december 14.00 uur - Eucharistieviering met boeteviering

Gezamenlijke viering ouderenvereniging en parochianen- iedereen is van harte welkom.
Voorganger Kapelaan Siju

Zaterdag 14 december 19.00 uur - 3e zondag van de Advent - Zondag Gaudete

Lezingen uit: Sefanja 3,14-18a en Lucas 3,10-18
Voorganger Kapelaan Siju
De mis wordt opgeluisterd door organist Ton Notermans.

Zaterdag 21 december 19.00 uur - 4e zondag van de Advent, tevens boeteviering i.v.m. Kerstmis.

Lezingen uit: Micha 5,1-4a en Lucas 1,39-45
Voorganger Emeritus-pastoor A. Reijnen.
De mis wordt opgeluisterd door organist Ton Notermans.
Zeswekendienst Jo Pelzer-Schmeets.

Dinsdag 24 december 19.30 uur - Kerstmis (hoogfeest), Nachtmis

Lezingen uit: Jesaja 9,1-3-5-6 en Lucas 2,1-14
Voorganger Pastor A. Franssen
De mis wordt opgeluisterd door organist Ton Notermans.

Woensdag 25 december 09.30 uur - Kerstmis (hoogfeest), Dagmis

Lezingen uit: Jesaja 52,7-10 en Johannes 1,1-18 of 1,1-5.9-14
Voorganger Kapelaan Siju.
De mis wordt opgeluisterd door organist Ton Notermans.

Donderdag 26 december - Tweede Kerstdag: géén mis !

Zaterdag 28 december 19.00 uur- H. Familie, Jezus, Maria, Jozef

Lezingen uit: 1 Samuel 1,20-22. 24-28 en Lucas 2,41-52
Voorganger Emeritus-pastoor A. Reijnen
De mis wordt opgeluisterd door organist Ton Notermans.

Zaterdag 4 januari 2025 19.00 uur - Openbaring van de Heer

Lezingen uit: Jesaja 60,1-6 en Mattheüs 2,1-1
Voorganger Kapelaan Siju.

53 LIMBURGSE KERKEN KLEURDEN OP WOENSDAG 20 NOVEMBER ROOD



Woensdag 20 november was het RedWednesday©. Wereldwijd kleurden kerken en monumenten dan bloedrood om aandacht te vragen voor de miljoenen mensen die vervolgd worden omwille van hun geloof. In Limburg deden 53 kerken aan deze actie mee. Zij werden woensdag 20 november in een rood licht geplaatst. Zo ook onze St. Dionysiuskerk.

RedWednesday© is een initiatief van Kerk in Nood. Deze organisatie monitort jaarlijks de ontwikkelingen op het gebied van vrijheid van godsdienst in alle 196 landen van de wereld. “De landenrapporten schetsen een onthutsend beeld,” schrijft Kerk in Nood op haar website. “De vervolging van mensen omwille van hun geloof neemt wereldwijd toe. Maar liefst 67% van de wereldbevolking leeft in landen waar ernstige schendingen van de godsdienstvrijheid voorkomen. Onverdraagzaamheid, discriminatie en vervolging treft er vooral veel minderheden.”

In de helft van de landen worden aanvallers zelden of nooit vervolgd voor hun misdaden, aldus Kerk in Nood. Vooral christenen zijn relatief vaak het slachtoffer. Vooral waar zij een minderheid vormen, hebben zij te maken met discriminatie en geweld. In landen als Burkina Faso, Mozambique, Nigeria, Nicaragua, Pakistan, Noord-Korea en China is het voor christenen niet altijd mogelijk – of zelfs levensbedreigend – om hun geloof in het openbaar te belijden. Gewapende groepen, waaronder jihadistische, maar ook overheden maken het hen lastig om erediensten te houden of voor hun geloof uit te komen. Met RedWednesday© wil Kerk in Nood bewustwording creëren over vervolging van gelovigen en christenen in het bijzonder, oproepen tot respect voor gelovigen en tussen geloofsgroepen en opkomen voor geloof en vrijheid. In Nederland doen ongeveer 160 kerken aan de actie, waarvan 53 in het bisdom Roermond.

Meer info op: <https://steun.kerkinneed.nl/redwednesday>

BISSCHOP BEZOEKT DEKENAAT GULPEN

Bisschop Ron van den Hout bezoekt ons ons dekenaat op 19 en 20 februari 2025.

Wij houden u op de hoogte van het programma.