

DE PROCESSIE

De **Processie is een voettocht** door (een gedeelte van) de parochie. In de manier waarop we deze voettocht houden herinneren we ons:

- dat God met ons meetrekt
in onze concrete levensomstandigheden,
waarin we weliswaar onze eigen verantwoordelijkheid dragen en houden.
- dat we daarom het Allerheiligste (Brood)
op onze tocht met ons meenemen, Jezus,
die in Godsnaam van mensen heeft gehouden ten einde toe.
- dat we, samen met alle bewoners van ons dorp,
wonen en leven op dit stukje van de aardbodem
- dat ons samen optrekken tijdens de processie
ons herinnert aan ons gezamenlijk onderweg zijn
door het leven.
- dat we aan dit samen wonen, leven en onderweg zijn,
vorm kunnen geven door de inzet van onze talenten
ten bate van het geheel.

Dat daarom **de processie een voettocht** is

- van gebed, overweging en eredienst,
- van het elkaar zien en ontmoeten
- van verwondering over de mooie land
- waar wij mogen leven,
- van dankbaarheid om het goede,
 - dat we met elkaar mogen beleven:
 - de goedheid van mensen om ons heen,
 - hun zorg en liefde,
 - de vrede en de veiligheid tot nu toe,
- van besef van ons tekort en
- van onze vraag om Gods hulp

opdat wij bemoedigd worden en getroost
op onze gezamenlijke weg door het leven

Moge onze processie een tocht zijn

tijdens welke gebeden wordt
en ontmoetingen plaatsvinden;
maar er ook stilte is, luisteren en zien;
tijdens welke we de eucharistie vieren,
het Brood met elkaar delen
en daarin ons herinneren waar het op aan komt